

CLUBBLAD JULI/AUG. 2022, NR 48-7/8



OLAT
Wandelsportvereniging

NIEUWS



In dit nummer o.a.

- **Vooruitblik OLAT Wandeldagen**
- **Vooruitblik Clubreis Kornilimunster—Monschau**
- **Reacties Rooise Avond4daagse**
- **Verslagen Clubreis Hockai-Monschau**



M.V.D. HEIJDEN
AUTOCENTRUM ZIJTAART

WWW.MVDHEIJDENZIJTAART.NL

PASTOOR CLERCXSTRAAT 34
5465 RH ZIJTAART, 0413-363374
INFO@MVDHEIJDENZIJTAART.NL

*Het autobusbedrijf waar U
het beste mee UIT bent !*



Sint-Oedenrode Tel. 0413-472545

LANDSCHAP
reisboekwinkel

LANDKAARTEN REISGIDSEN ATLASSEN GLOBES
WANDELKAARTEN TAALGIDSEN FIETSKAARTEN
FOTOBOEKEN LANDENINFORMATIE REISVERHALEN

www.landschapreisboekwinkel.nl

info@landschapreisboekwinkel.nl

06-42428571

ook te volgen op Facebook

Ontdek natuur
'dichtbij huis

Bescherm de
prachtige
natuur bij u
om de hoek
U krijgt er
veel voor terug!



GRATI
welkomst
pakket



**Uw jaarkaart is
geld waard!**

Profiteer van de vele kortst
(meer dan 100 euro voordeel!)



Brabants Landschap

natuur dichtbij huis

www.brabantslandschap.nl/word-beschermer

 **De Vresselse Hut**
de gezelligste 'Hut' in de regio



Al meer dan 40 jaar het adres voor
bruiloften, recepties, bedrijfsfeesten,
vergaderingen en kinderfeesten.

☎ 0499 472 870 • www.devresselsehut.nl





IN DIT NUMMER



Vooruitblik
OLAT Wandeldagen
blz. 6-10



Vooruitblik
Clubreis Eifelsteig
blz. 11



Avond4daagse
Sint-Oedenrode
blz. 12-14



Clubreis 11 j
verslagen
blz. 15-19



COLOFON

Redactie OLATNieuws

Mariet Ahlers

Lineke den Boer (eindredactie, vormgeving)

Lies Wesseling

Frans van den Boom, Noud Wijn (fotografie)

Otto Ahlers (archivering, techniek)

Joop Wesseling (bestuursafgevaardigde)

Inleveren kopij volgend nummer t/m 21 augustus 2022

olatnieuws@olat.nl

Website-redactie

Petra Rommers (coördinatie)

Ankie van Boxtel, Mariet Ahlers

Otto Ahlers (websitebeheerder)

websiteredactie@olat.nl

Ledenadministratie & abonnementen

Jet Dreesen

Groot Paradijs 29, 5611 KA Eindhoven

040-2903060 of leden@olat.nl

Druk

Drukkerij SNEP BV, Eindhoven

ISSN 1570-4831



VOORWOORD

We hebben al veel kunnen genieten van mooi en zonnig wandelweer, maar nu gaan we echt lekker de zomerperiode in. De langste dag hebben we gehad, de zomervakanties zijn in zicht.

De OLAT Wandelgroep Oirschot (OWO), waarvan ik voorzitter ben, wandelt gewoon door in de vakantieperiode. We wandelen op woensdag en zondag telkens zo'n 12 km, zoals vermeld staat op de OLAT-website. Na onze wandelingen, die steeds vanuit een ander horecapunt starten, is het nu goed vertoeven op de terrasjes. Een echt vakantiegevoel.

Ons trouwe OWO-wandellid Kees Rommelse, die we op 20 maart jl. als wandelgroep hebben uitgezwaaid naar Santiago de Compostella, is inmiddels daar gearriveerd. Zijn belevenissen hebben we dagelijks kunnen volgen via Pindat. Wat een avontuur en wat een prestatie. Proficiat Kees!

Dit jaar heb ik voor het eerst mee mogen helpen bij het startbureau van de alweer 17e Avondvierdaagse in Sint-Oedenrode. Vanaf 19.00 uur (na sluiting van het startbureau) kon ik zelf nog de 10 km-route lopen, elke dag vanuit een ander kerkdorp. Ondanks wat regenbuien is dit evenement opnieuw super verlopen. Weer veel complimenten over de mooie routes door de prachtige rijke natuur vanuit 'het Rooise' en de goede verzorging onderweg.

Ook voor het eerst als OLAT-lid, heb ik deelgenomen aan een clubreis. Deze keer was de tocht van Hockai naar Monschau. Wat een mooi concept. Volop keuzemogelijkheden in afstanden, koffie bij vertrek en een soeppost halverwege de middag. Het mooie weer werkte natuurlijk ook mee en in de bus was het ook gezellig. Ik heb me al opgegeven voor de volgende clubreis.

De Nijmeegse 4Daagse is in zicht en vele medewerkers zijn zich hierop aan het voorbereiden. Tegen de tijd dat jullie mijn voorwoord lezen zijn jullie waarschijnlijk al gestart. Ik wens allen die hieraan deelnemen veel succes en heel veel wandelplezier. Ikzelf loop niet mee, mijn favoriete tochten zijn toch de onverharde wandelpaden. Daarom ga in deze zomerperiode weer een paar dagen het Pieterpad lopen en in augustus neem ik deel aan de Heuvelland 4Daagse. Wat een leuk vooruitzicht.

De OLAT Wandeldagen in augustus vanuit Nijnsel zijn ook weer in aantocht. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang, zodat men weer kan genieten van een drietal leuke wandeldagen. Er kan de komende zomer dus, als vanouds, volop gewandeld worden.

Hopelijk blijft het virus rustig en kan iedereen volop genieten van de wandelingen en van de vakanties.

-Marian van Son-
bestuurslid

De redactie verwelkomt alle bijdragen in woord en beeld van OLAT-leden en over OLAT-evenementen. Indien nodig kunnen stukken worden ingekort. Voor de inhoud van de advertenties in dit clubblad kan door het bestuur van OLAT en de redactie van het OLATNieuws geen enkele verantwoordelijkheid worden aanvaard. Bezoek ook onze website: www.olat.nl

OLAT COMMISSIES

Langeafstand- Prestatie- en Snelwandelen

Rino Hamelink (*voorzitter*), Hennie Kapel, Rob van Stuivenberg, Esther van der Velden,
lps@olat.nl

Dagwandeltochten

Ad Ketelaars (*bestuur/voorzitter*), Johan van de Sande, Mia Dielesen
dagtochten@olat.nl

Clubreizen

Ad Ketelaars (*bestuur*), Pierre Emans Isis la Croix (*informatie*)
06-38255805 (18.00-20.00 uur)
clubreizen@olat.nl

OLAT Wandeldagen

Joop Wesseling (*bestuur/voorzitter*), Ad Ketelaars, Anneriet Janssen, Mia Dielesen (*secretariaat*)
040-2552742
olat-wandeldagen@olat.nl

Wandelen op Dinsdag

Myriam van den Berg (*coördinator*)
06-11838445 wod@olat.nl

Avond4daagse

Joop Wesseling (*bestuur*)
Ton Teerling 0492-342864

Rooise Wandelingen

Joop Wesseling (*bestuur*)
Ton Teerling 0492-342864
Betsie van Mil 0413-475454
Johan van de Sande 06-22304965

Wandelgroep Oirschot

Marian van Son 06-12160535
oirschot@olat.nl

Wandelgroep Hilvarenbeek

Corline Schellekens 06-11222314
hilvarenbeek@olat.nl

Wandelpaden

Rob van Stuivenberg (*bestuur/alg. coörd./Hertog Hendrikpad*), Jan van Berkel (*Airbornepad*), Theo Beelen (*Graaf van Hornepad*)

Onderscheidingen

p/a Myriam van den Berg
Kloosterstraat 26, 5391 AB Nuland
mvdberg@home.nl

Technische ondersteuning

Otto Ahlers

OVERIG

Boetiek/wandelgidsen

Daniëlle van Stuivenberg
0499-461415 boetiek@olat.nl

Overnachting Vierdaagse Nijmegen

Ad Ketelaars, Joop Wesseling
Isis la Croix (*informatie*)
06-38255805 (18.00-20.00 uur)
overnachting4daagse@olat.nl

Notuliste Bestuursvergadering

Mariet Ahlers

Vertrouwenscontactpersoon

Corry Nooyens 06-51747572
vertrouwenscontactpersoon@olat.nl



BESTUUR



Voorzitter
Joop Wesseling
Dorpsveld 33
5258 MA Berlicum
06-53909953
voorzitter@olat.nl



Penningmeester
Ad Ketelaars
Koninginnelaan
108
5491 JX Sint-
Oedenrode
0413-475824
penningmeester@olat.nl



Secretaris
Petra Rommers
Lange Tiende 3
4891 WZ Rijsbergen
076-5964027
secretaris@olat.nl
p.rommers@olat.nl



Bestuurslid
Rob van Stuivenberg
Venuslaan 39
5694 TD Breugel
0499-461415
06-13017236
r.stuivenberg@olat.nl



Bestuurslid
Ankie van Boxtel
Luzerne 16
5076 HM Haaren
0411-623303
06-27237862
a.van.boxtel@olat.nl



Bestuurslid
Marian van Son
Kerkheiseweg 13
5298 VE Liempde
06-12160535
m.van.son@olat.nl



Bestuurslid
Rino Hamelink
Leemkuilenpad 32
5683 NJ Best
0499-850533
r.hamelink@olat.nl



Bestuurslid
Jan Verschuren
Beatrixstraat 22
4273 ES Hank
06-20649240
j.verschuren@olat.nl

DRAGERS VAN DE CORNELIS VAN MONTFORTTROFEE

Jan van de Ven; Theo Tromp; Piet Knoester; Marinus van Roosmalen; Hein Lenders †; Ad Verbakel †; Ad van Asten; Otto Ahlers; Joop Wesseling

ERELEDEN

Theo Tromp; Piet Knoester; Jan van de Ven; Jos Koolen †; Hein Lenders †; Marinus van Roosmalen; Ad van Asten; Ad Verbakel †; Toon van Wordragen; Joop Wesseling; Mariet Ahlers; Mia Dielesen; Ad Ketelaars

LEDEN VAN VERDIENSTE

Jan Cortenbach; Tonnie en Bert † de Boer; Henk Plasman; Anton Stoop; Ad van Asten; Ben van der Velden; Ad Verbakel †; Mariet Ahlers; Mia Dielesen; Toon van Wordragen; Kees van Vessem; Sjaan Verbakel; Joop Wesseling; Frans Peters; Lineke den Boer; Antoinet Gooren †; Ad Ketelaars; Otto Ahlers; Jo Willems; Frank Marchand; Mieke en Toon van Boxtel; Betsie van Mil; Johan van de Sande; Wim Peters; Martien Verbakel



17e AVONDVIERDAAGSE

Deze editie van de Avondvierdaagse bracht gemiddeld iedere avond 500 deelnemers op de been. De kinderen deden weer volop mee aan de speurtocht en de winnaars konden op zaterdag 18 juni hun prijs ophalen bij Albert Heijn. De kinderen toonden na afloop trots hun behaalde medaille en wandeldiploma.

CLUBREIS 11 JUNI HOCKAI-MONSCHAU

Met een bijna volle bus van Van Hoof, 48 deelnemers, werd de reis aanvaard naar Hockai. Voor een impressie van deze eerste busreis sinds maart 2020, lees de verslagen verderop in dit nummer.

VIERDAAGSE NIJMEGEN

Bij het lezen van dit nummer is de Stichting Overnachting 4Daagse Nijmegen volop in touw voor haar gasten in de Ganzenheuvel in Nijmegen. Zij doet daarbij een beroep op vele vrijwilligers van OLAT. Ook is OLAT dagelijks paraat met een verzorgingsstand langs de route. Ook hier zijn weer andere OLAT-vrijwilligers in touw om de wandelaars van een natje en droogte te voorzien.

Degenen die de Vierdaagse van Nijmegen en / of Apeldoorn voltooien, kunnen zich melden voor vermelding in het OLATNieuws. Zie ook bericht op blz. 14 (Prikbord).

NIEUWE OLAT-LEDENPASSEN

Bij het vorige nummer van het OLATNieuws waren de nieuwe ledenpassen ingesloten. Kijk nog eens goed als je de nieuwe ledenpas daar nog niet hebt uitgehaald.

KWBN BINDINGSVORMEN EN LIDMAATSCHAPPEN 2023-2025

Bovengenoemd document is door de ledenraad van de KWbN vastgesteld. Het is nogal veelomvattend en ingrijpend. Wij zullen hierop als bestuur in het volgende nummer van het OLATNieuws terugkomen. Wie geïnteresseerd is, kan het document inzien en downloaden via onze website. Ga hiervoor naar <https://www.olat.nl/bindingsvormen-en-lidmaatschappen-2023-2025>

KM-VERGOEDING VRIJWILLIGERS

Gezien de gestegen brandstofprijzen heeft het bestuur besloten dat de vergoeding voor de kilometers die onze vrijwilligers maken met eigen vervoer vanaf 1 juli stijgt naar €0,30 per kilometer. Voor de gereden kilometers t/m 30 juni is de vergoeding €0,25.





De OLAT Wandeldagen! Heerlijk, 1, 2 of 3 dagen wandelen in Nationaal Landschap Het Groene Woud in Oost-Brabant.

Het is zomer, de schrale hooilanden staan vol bloemen, de koeien liggen loom te herkauwen, witte schapenwolkjes drijven door de lucht.

Onze routebouwers hebben drie prachtige wandelroutes uitgezet in het mooie meanderende Dommeldal, door bossen, langs akkers en weilanden en door het fraaie populierenlandschap waar deze streek om bekend is. Behalve een variatie aan landschappen zijn ook historische plekken in de routes verwerkt en er is aandacht voor cultuur.

Op vrijdag, zaterdag en zondag voeren de wandelroutes afwisselend in de richting van Lieshout, Wijbosch en Olland. De startplaats is bij velen bekend: Natuurpoort De Vresselse Hut in Nijnsel. Je stapt hier direct midden in de natuur.

Dagelijks starten 5 wandelafstanden: 15, 20, 30 en 40 én een gezinswandeling van 10 km.

Dus haal de wandelschoenen maar snel tevoorschijn. Nadere informatie over starttijden, consumptiemunten, overnachtingsmogelijkheden etc. vind je elders in het OLATNieuws of op de website.

In dit artikel meer informatie over de mooie routes. Lees maar mee!

Vrijdag 5 augustus: richting Lieshout / Beek en Donk

Een deels nieuwe route! De routebouwers van vandaag, Ton Vissers en Martien Habraken, zijn op verkenning geweest in de richting van Beek en Donk en

zagen mogelijkheden om hier een erg mooie route samen te stellen.

Na vertrek vanuit de Vresselse Hut lopen we naar het Vressels Bos. De eerste kilometers lopen we op een afwisseling van smalle bospaadjes en brede zandpaden. En natuurlijk mag water niet ontbreken! We komen op een mooi pad langs een waterloop, waarna de eerste splitsing zich aandient: de 10 km buigt af en gaat op weg naar de soeppost. Daar ontmoeten zij de andere wandelaars weer. Deze zijn ondertussen op weg in de richting van Mariahout.

Vrij snel zijn de witte tentdoeken van de grote koffiepost te zien. Dat betekent een lekker vers bekertje koffie, misschien wel met een punt Limburgse vlaai. Een heerlijk rustmoment! De post is bij een militair magazijncomplex dat nog in gebruik is.

Al gauw stappen we weer verder. We vervolgen de route door de Mariahoutse bossen. Wie weet is het warm zomerweer en is het heerlijk wandelen over de schaduwrijke bospaden! We komen bij het Torreven, waar we een grappig uitkijktorentje passeren. De stukjes heide rondom het ven beginnen al paars te kleuren, mooi!

Na het wildrooster en klaphekje buigen de 15 km-lopers af en verlaten zij het bosgebied.

De langere afstanden gaan meer ontdekken van dit bosgebied. Ook komen zij langs de voetbalvelden van Mariahout. Opnieuw een splitsing: de 20 en 30 km lopen een stuk gezamenlijk via zandpaden in zuidelijke richting. Dan gaan ook deze afstanden uiteen. De 30 km gaat naar Beek en Donk, de 20 km loopt in de richting van Lieshout.

De lopers op de langste afstand maken ondertussen hun extra lus. Bij de splitsing kwamen de routebouwers enkele nieuwe paden tegen waardoor zij de verbinding met Het Geregt een stuk mooier konden maken! De wandelaars gaan het natuurgebied, eigendom van het Brabants Landschap, ontdekken. Dit ligt op de westoever van de Zuid-Willemsvaart en bestaat uit bos en cultuurgrond. Het bos werd op het einde van de 19e eeuw aangeplant op een heideveld en bestaat uit



Het Geregt

grove den, zomereik en berk. Vanwege de natte bodem is het op rabatten aangelegd. De cultuurgrond wordt gevormd door vochtige graslandjes. Door de lanen en de singels heeft het een landgoedachtig karakter.

De benaming Het Geregt is te danken aan de galg die er vanaf de late middeleeuwen stond. Deze galg stond op een oude grafheuvel uit de prehistorie.

Veelal wordt het gebied in één naam genoemd met Het Lijnt. Vroeger was dit een heidegebied. Het werd in cultuur gebracht en nu vormt het een prachtige overgang van bos naar akkergebied. Het is een vogelrijk gebied. De boompieper en geelgors komen er veel voor.

Misschien dat trouwe OLAT-wandelaars het gebied nog herkennen van een vorige winterseriewandeling (de route vanuit Zijtaart). Bijna iedere wandelaar was verast door het aantal reeën dat ze er zagen. Een bestuurslid van OLAT spande de kroon met 31 reeën op de teller!

Halverwege dit mooie gebied treffen ze hun exclusieve wagenrust. Deze is bij onze vaste pijler Martien Verbakel. Voor hem dit keer een thuiswedstrijd. Er staat dan een kleine 15 km op de stappenteller.

Na de rust vervolgen de lopers hun route door dit prachtige gebied en lopen bovendien een stuk langs de Zuid-Willemsvaart. Een stukje zand, dan een stukje asfalt tot het beekje de Goorloop, waar ze de wandelaars die 30 km lopen, treffen.

Samen wandelen ze Beek en Donk binnen. Onze routebouwers weten wat mooi wandelen is! Langs paadjes met knotwilgen, waterlopen en bruggetjes lopen zij naar een bijzondere caférust: het Parkpaviljoen, gelegen in hartje Beek en Donk, in een park (zoals de naam al deed vermoeden) aan de vijver. Een fijn plekje om even de benen te ontspannen.

Ook ná de rust volgt een mooi stuk van Beek en Donk. Ondanks dat we in de bebouwde kom lopen, treffen we op de route vooral veel groen en wandelpaden. En opnieuw lopen we een stuk langs de Zuid-Willemsvaart en daarna langs een kruising van ditmaal waterwegen: het Wilhelminakanaal met de Zuid-Willemsvaart én de Oude Zuid-Willemsvaart. Een foto waard.

Dan laten we Beek en Donk achter ons en komen in het boerenland. We lopen tussen de akkers naar het buurtschapje Groenewoud.

Daar zien we de wandelaars die 20 km lopen aankomen. Samen gaan we naar de volgende caférust. Deze is bij de Tennisvereniging de Raam in Lieshout. Met ruim 550 leden is dit de grootste sportvereniging van Lieshout. De grootste wandelsportvereniging uit Brabant op bezoek bij de grootste sportvereniging in dit Brabantse dorp. Leuk, behalve dat wij wandelen fijn vinden, zijn er meer sporten die fanatiek beoefend worden.

Wist je trouwens dat Guus Meeuwis in Lieshout opgegroeid is?



Beek en Donk

Na al deze informatie gaan we weer op pad. Meteen na de rust passeren we de Sint-Servatiuskapel, gebouwd door gildebreders en vrijwilligers en in 1996 ingewijd. Mooi om er een kort bezoekje te brengen.

Het is hier heerlijk wandelen over paden en langs sloten. We komen langs de Donkervoortse Loop. Dit enkele kilometers lange riviertje is genoemd naar de gelijknamige buurtschap waar het doorheen stroomt. We beklimmen een heuveltje met uitkijktoren (dit is een voormalige vuilstortplaats, Keelgras genaamd) om in de verte de 15 km-lopers aan te zien komen.

Via afwisselend open landschap en stukjes bos gaan we naar de laatste wagenrust van vandaag: de soep-post. Deze is bij de parkeerplaats in de nabijheid van het Haverven en het Heikantsven, onderdeel van de Mosbulten.

Hier sluit de 10 km aan en zijn alle afstanden weer samen. Een lekker bekertje bouillon of een kommetje soep zal er zeker in gaan! Hierna maken we ons op voor het laatste uurtje wandelen van vandaag.

We lopen tussen de vennen door. Dit gedeelte van de Mosbulten, dat beheerd wordt door Staatsbosbeheer, is nog vrij nieuw. Het is een compensatiegebied voor de A50. Er zijn poelen aangelegd en natuurverbeteringen uitgevoerd. In de nieuwe plassen werden eilandjes uitgespaard. In 2001 werd het gebied opgeleverd. Binnen enkele jaren werden vele zeldzame plantensoorten aangetroffen. Vermoedelijk waren de zaden nog aanwezig. Zo is moerashertshooi en duizendknoopfonteinkruid weer alom aanwezig. Het is een prachtig gebied waar het heerlijk wandelen is!

Hierna lopen we door het buurtschapje Olen, volgt er nog een stukje privéterrein waar je anders nooit komt en komen we bij visvijver de Vossenkuil.

Over zandpaden en autoluwe wegen (het viel onze routebouwers op hoeveel paarden hier in de wei staan) lopen we terug naar de Vresselse Hut. Een heerlijke wandeldag is ten einde.

Zaterdag 6 augustus: richting Wijbosch

Vandaag start de route met een ander mooi stuk van het Vressels Bos dan de route van vrijdag. Amper een eeuw geleden was er nog geen bos, maar troffen we hier heide, zandverstuivingen en een paar

vennen aan. Omdat de boeren veel last hadden van het stuivende zand besloten ze de grond te bebossen. Zo ontstond het Vresselse Bos. We vinden er veelal grove den én mooie vennen.

Het is een prima start van deze tweede wandeldag! Na een paar honderd meter komen we via een klaphekje op een gedeelte dat begraaasd wordt door Schotse Hooglanders. Deze zijn er niet altijd. Maar wanneer je ze ziet, geniet dan vooral van de aanblik van deze machtige dieren en bedenk dat wanneer je ze op gepaste afstand passeert de dieren door ons niet veront-rust raken.

Na het bos volgen we een lang zandpad, prachtig gelegen tussen de akkers. Hier is de eerste splitsing. De wandelaars die voor de 10 km gekozen hebben lopen naar de kapel van St.-Martinus van Tours bij natuurgebied de Moerkuilten. Iets verderop treffen zij de soeppost en komen daar weer samen met de andere wandelaars.



Deze lopen ondertussen over een mooi wandelpad langs de Beekse waterloop. Als even later een zacht gebrom hoorbaar is, weten we dat dat de generator is die zorgt dat we kunnen genieten van een lekker bekertje koffie met misschien wel een stuk heerlijke vlaai! Even de benen strekken, een praatje maken met de OLAT-vrijwilligers of medewandelaars en dan weer op pad. Want we komen immers om te wandelen. We steken het viaduct over de A50 over en dan volgt de splitsing met de 15 km. De wandelaars op deze afstand vervolgen de route over rustige autoluwe wegen en komen aan de rand van Sint-Oedenrode. Iets verderop gaan zij door de nieuwe tunnel onder de A50 op weg naar de soeppost.

De overige wandelaars gaan verder richting Eerde. Ik heb al menig OLAT-kilometer in de benen, maar was erg verrast door het langgerekte bos- en duingebied Eerdse Bergen. Hier was ik niet eerder geweest! Het pad erdoor en eroverheen is leuk en bij tijden ook pittig!

Een volgende splitsing: nu buigt de 20 km af. Maar niet voor lang. Al na 700 m komen zij weer samen met

de lopers op langere afstanden, die dan op de terugweg zijn.

Maar voor het zover is, gaan de wandelaars die 30 of 40 km lopen via een open landbouwgebied naar het niet te missen Duits Lijntje. Nog een kleine kilometer scheidt hen van de wagenrust.

Na de pauze lopen ze onder de A50 door, en komen via een schapenwei op een pad langs de Biezenloop. Het Wijboschbroek nadert. Aan de bosrand is de splitsing van beide afstanden. De route van 30 km loopt slechts 1 km door dit mooie bosgebied en komt dan weer samen met de lopers op de 40 km.

Deze zijn vandaag bevoorrecht. Onze routebouwers Johan en Johanna van de Sande omschreven de lus die de 40 km nu gaat volgen als de mooiste die zij ooit gemaakt hebben! Dat belooft veel! Kort samengevat: 10 km genieten in natuurgebied Wijboschbroek met zijn dreven, populierenopstand en ondoordringbare stukjes waar reeën zich schuilhouden. Ook komen we door Smaldonk nabij Schijndel en lopen een flink stuk langs de Steegsche waterloop.

We zijn hier in een prachtig Meierijlandschap met de voor het Wijboschbroek kenmerkende populierenweiden en we kunnen genieten van talloze fraaie doorkijkjes.

In juni was radioprogramma Vroege Vogels in dit gebied. Zij gingen op zoek naar het zeer zeldzame zwartblauwe rapunzel (vaste plant). Dankzij zorgvuldig beheer is deze weer aan het terugkeren. Dit schetst de natuurwaarde van het Wijboschbroek!

Als sluitstuk van deze fraaie lus is daar de caférust bij de Schaapskooi aan de Martemanshurk, een plek waar niet alleen schapen, maar ook wandelaars zich thuis zullen voelen. Op het terrein staan een grote Vlaamse schuur (waar de schaapskudde dikwijls in verblijft), een hooiberg, een veldschuur, de hopest voor het drogen van de hobbellen en het bakhuisje. Je treft er behalve schapen ook lakenvelders en bijzondere kippenrassen. Het is zeker de moeite waard om er even rond te kijken.

Al redelijk snel na de caférust is de samenkomst met de lopers op de 30 km. Gezamenlijk gaan zij via het gehucht Hoeves en een flink stuk langs - opnieuw - het Duits Lijntje naar de samenkomst met de 20 km. Deze dag is de bergetappe binnen de OLAT Wandeldagen: na de Eerdse Bergen gaan we nu starten aan de beklimming van de Vlagheide. Deze voormalige vuilstortplaats is nu een markante, tientallen meters hoge heuvel. Je hebt er een prachtig uitzicht: aan alle kanten zie je de kerktorens van de dorpen in de omgeving.

Na deze extra inspanning is het tijd voor een pauze. Alweer een bijzondere: Miss Hyacinth, een heel mooie plek bij een voormalige boerderij.

In de directe omgeving begint landgoed De Rijt steeds meer vorm te krijgen. We gaan een stukje van dit



landgoed beleven: we lopen over de brug en zien de oeverwaluwand, waar al heel wat nesten in uitgebreed zijn.

Na de 'caférust' volgen opnieuw heerlijke wandelkilometers door een open landbouwgebied met voorname-lijk zandwegen. Dan voegen de kortere afstanden in. Bij de onderdoorgang van de A50 zien we de wandelaars die 15 km lopen en uiteindelijk komt ook de 10 km erbij. Alle afstanden zijn nu weer samen en dat betekent dat het tijd is voor een lekker kommetje soep. Onder de witte tentdoeken staan de OLAT-vrijwilligers ons al op te wachten!

Het laatste uurtje lopen breekt aan. Een pad leidt ons de Dommelbeemden in.

Enige achtergrondinformatie:

De Dommelbeemden bestaan uit schrale hooilanden met knotwilgen en onder andere ratelaars en orchideeën. Er ligt een oude dichtgroeïende meander van de Dommel met veel waterlelies. Op een hoger gedeelte dat deel uitmaakt van de Midden-Brabantse dekzandrug zijn van oudsher bolakkers gelegen.

Mocht je nog behoefte hebben aan een derde beklimming: de uitkijktoren waar we langslopen, biedt een fraai overzicht.

Via een stukje fietspad bereiken we het Vressels Bos. Nog een weetje:

Bij de weg Hazenputten lopen we over een uitloper van de Midden-Brabantse dekzandrug. Deze is ontstaan in het laat-Pleistoceen, zo'n 100.000 jaar geleden!

We lopen nog zo'n 1,5 km door het Vressels Bos over een afwisseling van brede zandpaden en smalle bospadjes. Zodra we aan de rand zijn, zien we de Vresselse Hut al liggen, het eindpunt van een heerlijke wandeldag!

Zondag 7 augustus: richting Olland

Vanuit de Vresselse Hut wandelen alle afstanden naar het Vressels Bos. Via enkele bospaden komen we langs het vennencomplex De Oude Putten. Een stukje verder wandelen we langs de oevers van een volgend ven, de mooie Hazenputten. Dit gebied is rijk aan broedvogels, waaronder de geelgors, groene specht, ransuil en kuifmees.

In de vennen bloeien de waterlelies. Mooi om hier juist in deze tijd van het jaar te wandelen!

Aan de overzijde van dit ven splitst de 10 km zich af, ze wandelen nog even verder langs de Hazenputten en vervolgen de route in de richting van het Dommeldal.

Na het oversteken van de Dommel sluiten zij zich weer aan bij de andere wandelaars.

De andere afstanden wandelen ondertussen op een veldweg. Links en rechts liggen tussen de akkers mooie Brabantse boerderijen. Tussen groensingels door lopen we naar het natuurgebied de Moerkuilen. Ook hier treffen we een grote waterplas aan, waar we opnieuw kunnen genieten van prachtige waterlelies en

zeggesoorten.

Even wat achtergrondinformatie:

De Moerkuilen is een veenplas in het Dommeldal. De plas is ontstaan in een laagte met veengrond die werd afgegraven voor het winnen van turf. Deze visrijke veenplas trekt veel vogels aan.

Rondom de plas is een broekbos ontstaan, begrensd door begroeide rivierduintjes. Er is een gevarieerde flora met onder meer hengel en dalkruid.

We lopen op een smal pad langs het water en komen bij de H. Martinuskapel.

Hier is de 1e wagenrust. De vrijwilligers staan ons al op te wachten met verse koffie of een lekker bekertje thee.

Na de pauze vervolgen we ons pad door de prachtige Dommelbeemden. Verderop steken we de Dommel over en nadert een volgende splitsing: de 15 km-wandelaars gaan hier over het Bolckpad in de richting van Nijnsel, waar ze zich weer bij de rest van de wandelaars aansluiten.

De wandelaars die voor een langere afstand gekozen hebben, lopen onder de snelweg door via een recent (dit voorjaar) aangelegd pad, richting Knoptoren. Deze toren in de wijk Eerschot wordt nog steeds zo genoemd, al is hij zijn knop reeds kwijt vanaf de beruchte storm van 9 november 1800. De toren werd in het begin van de 15e eeuw gebouwd aan de parochiekerk van St.-Maarten.

Nog even oprissen: de Dommel is een rivier in de Kempen en de Meierij van 's-Hertogenbosch. De lengte is 120 km, waarvan 35 km op Belgisch (Limburgs) grondgebied en 85 op Nederlands grondgebied.

We wandelen een stuk langs de oevers van de Dommel richting centrum van Sint-Oedenrode.

Aan de Markt, in het gezellige centrum, is de caférust. Na de rust vervolgen we onze wandeling door het plan Dotterbloem, een natte, ecologische verbindingzone. Door dit in 2008 gerealiseerde plan is onder meer de loop van de Dommel beter zichtbaar geworden. Op een informatiebord is te lezen dat het resultaat o.a. een prachtige groenblauwe slinger door het dorp is, soms smal, soms breed, soms ruig en soms natuurlijk inge-

richt. En dat gaan wij met eigen ogen zien!
Na al dit moois splitst de 20 km zich af.
De wandelaars op deze afstand lopen door een weiland langs een dode Dommelarm naar het Cathalijnepad. Door de bebouwde kom van Sint-Oedenrode gaat de route naar het indrukwekkende Kasteel Henkenshage. Het oorspronkelijk bouwwerk dateert waarschijnlijk uit het begin van de 14e eeuw. Toen was het overigens nog geen kasteel, maar 'slechts' een adellijk herenhuis met alleen een benedenverdieping. Tussen 1850 en 1860 werd het grondig verbouwd. Er zijn drie torens aangebouwd, het hoofdgebouw kreeg een bovenverdieping en de complete voorgevel werd opgetrokken. Hier is de samenkomst met de wandelaars op de langste twee afstanden.

Ondertussen genieten deze wandelaars van mooie extra kilometers. Zij gaan richting park Kienehoef, waar zij langs de vijvers en de kinderboerderij lopen. Verderop komen zij op het pad achter camping De Kienehoef. Over mooie landelijke veldwegen wandelen we richting Olland. Net vóór dit kerkdorp splitst de 30 km af. In Olland hebben zij de caférust én is de samenkomst met de 40 km.

De langste afstand maakt nu een extra lus. Zij lopen met een grote boog via rustieke veldwegen om Olland heen. Uiteindelijk bereiken zij het voormalig Duits Lijntje. Dit volgen zij een tijdje tot natuurgebied de Geelders. Dit bijzondere natuurgebied, gelegen tussen Buxtelt, Liempde en Schijndel, bestaat uit hakhoutwallen, loofbos met dreven, populierenbosjes, heide, grasland en akkers. Het maakt deel uit van het Nationaal Landschap Het Groene Woud.

We blijven de rand van dit fantastisch mooie natuurgebied volgen tot we weer bij het Duits Lijntje aankomen. Bij het gezellige café 't Groene Woud, bij velen bekend als 'Sien Pein', is de rust. Hierna vervolgen de wandelaars hun route door de Maai, een waardevol cultuurlandschap, op weg naar Olland.

Onze routebouwers van vandaag, Ad Ketelaars en Theo van Boxmeer moesten op dit punt helaas een stuk fietspad in de route verwerken. De mooie Dommeloevers zijn in dit gedeelte erg kwetsbaar en daarom verboden gebied. Maar het landschap waar we doorheen wandelen is en blijft mooi!

We lopen naar de exclusieve wagenrust voor de langste twee afstanden. Hierna passeren we een dode Dommelarm. Na een mooi wandelpad door de Dommelbeemden lopen we ditmaal wel direct langs de oever van de Dommel in de richting van Sint-Oedenrode. Bij Kasteel Henkenshage ontmoeten we de andere wandelaars. Samen lopen we via de tuinen van het kasteel naar een volgend natuurgebiedje: Diependaal. Van oorsprong was dit een populierenaanplant voor de klompenindustrie. Inmiddels is het populierenbos omgevormd tot een meer natuurlijk bos.

We vervolgen de route naar Nijnsel. Via het processiepark wandelen we richting Dommeldal, waar we opnieuw langs de oevers van Dommel lopen. Even later zien we de witte tentdoeken: de wagenrust op een prachtig plekje in het veld. Na de rust lopen we via een wandelpad door het buitengebied van Son en komen, als kers op de taart, op het zeer fraaie pad langs de Dommel. We zien deze rivier hier meters dieper liggen. Wat een mooie toegift. Nog een klein stukje en dan bereiken we ons eindpunt, De Vresselse Hut.

Drie fantastische wandeldagen komen hiermee ten einde.

Hartelijk dank aan de routebouwers voor de fantastische routes én aan alle vrijwilligers die deze prachtige wandeldagen mogelijk hebben gemaakt!

-Myriam van den Berg-



oeverwaluwand



Zaterdag 10 september gaat de clubreis van Kornilimunster naar Monschau over de het langeafstandspad de Eifelsteig. We volgen daarbij de eerste 2 etappes. Je kunt deze dag het hele traject wandelen van 31 km, maar er is ook keuze uit kortere afstanden van circa 25 en 17 km. Op ongeveer 5 km voor het einde richt OLAT een wagenrust in, ook hier kan altijd worden gestopt. Hieronder de officiële informatie over de 2 etappes.

Etappe 1: Kornelimünster – Roetgen 14 km

Vandaag sta je aan het begin van de eerste Eifelsteig-etappe! Je laat de romantische sfeer van de historische Korneliusmarkt in Kornelimünster op je inwerken. Het marktplein met zijn huizen lijkt iets uit een andere tijd, alles gaat hier wat langzamer en geeft een gevoel van veiligheid. Helemaal aan het begin passeer je het Itertal-viaduct, vroeger een spoorbrug, nu loopt het Vennbahn-fietspad er overheen. Al snel adem je frisse boslucht in en volg je het pad iets omhoog naar de open plek. Voor je ligt het mystiek-idyllische hoogveen Struffelt Heide. Smalle houten loopbruggen wijzen je de veilige weg door het natuurgebied, wat vooral uit moeras bestaat. Je blik dwaalt over het rustgevende landschap met grassen, berken en heidevelden en je komt langzaam in je eigen ritme op het smalle wandelpad.

Je blik dwaalt over het rustgevende landschap met berken en heidevelden en je laat je gedachten de vrije loop. Het glinsteren van het gladde wateroppervlak van de Dreilägerbachtalsperre toont je het volgende deel van de Eifelsteig-route. Op het uitkijkplatform kun je even uitrusten boven het meer. Een steile weg brengt je naar beneden in het dal, en je kunt weer gestaag omhooglopen. Maar de beklimming is de moeite waard: het uitzicht in de verte toont je je bestemming: Roetgen!

Etappe 2: Roetgen – Monschau 17 km

Direct aan het begin van deze etappe kom je in een boeiend grensgebied: je begint je wandeling en steekt het traject van de oude Vennbahn, die bij België hoort, over in Roetgen. Daarachter ben je terug in Duitsland. Preciezer gezegd, je bent in een Duitse exclave, omdat

België dit deel van Roetgen volledig omringt. De wisseling tussen Duitsland en België vergezelt je tijdens deze etappe. Maar de landsgrens is niet meer te zien, alleen de veranderende Eifelsteig-markeringen maken hem zichtbaar. In Duitsland wijst het Eifelsteig-logo je de weg, in België is het een geelgroene balk. Voor de mensen hier is het constante heen en weer gaan tussen de landen heel normaal, misschien zijn ze daarom wel bijzonder open en evenwichtig. Je komt langs de overblijfselen van de Reinartzhofboerderijen, waarover je onderweg veel zult leren. Daarna voert de wandeling over een lang, recht pad door de mystieke Hoge Vennen, een groot waterreservoir is dit hoogveen. Het ruige en ongerepte landschap spreekt tot de verbeelding, wat is hier al in de heide gezonken? En hoe zit het met de kruizen die op sommige plaatsen in de Vennen staan? In feite herinneren de meeste van hen je aan noodlottige gebeurtenissen.

Vakwerkhuisen heten je welkom in de historische oude stad Monschau. Je laat je meeslepen en bezwijkt voor de geneugten in de kleine cafés en restaurants. Een specialiteit is de 'Monschauer Dütchen', zeker iets voor liefhebbers van zoetigheden. Er is zelfs een mostermolen (met een mosterdrestaurant) en een koffiebrandderij. Na een korte tijd zal de magie van Monschau je vastgrijpen en zul je gelukkig terugdenken aan je wandeling. Zeker na een welverdiend Duits biertje.



-Ad Ketelaars-

(praktische informatie op blz. 28)



Monschau

Avond4daagse Sint-Oedenrode

Onderstaand 3 verslagen van de prachtige Avond4Daagse in 2022. Drie verschillende verslagen, allemaal anders, maar over één ding is iedereen het eens: het was een fantastisch kinderfeest, allemaal blije gezichten en terecht trotse mensen. Daar doen we het als OLAT-organisatie voor. Lees en geniet nog een keertje mee.

Dit jaar voor de 2e keer met mijn dochter van 6 meegelopen met de Avond4Daagse. Het was de eerste 'normale' Avond4daagse zonder coronamaatregelen. Ik zelf vind wandelen heerlijk, maar was stiekem bang dat 4 dagen 5 km wandelen wat te hoog gegrepen zou zijn voor mijn dochter. Dit heb ik echt zo verkeerd ingeschat!

De routes waren leuk en afwisselend. Elke dag kwam je in een ander dorp, een ander buitengebied, langs rivieren, in het bos. Prachtige routes en goed begaanbaar. Het weer zat niet altijd mee, vooral op woensdag was het nat, heel nat. Ondanks de regen die al met bakken uit de hemel kwam, had mijn dochter er heel veel zin in. "Waar gaan we vandaag heen mama? Krijgen we ook weer die leuke opdrachten onderweg?"

Petje af voor de organisatie! Iedere dag nieuwe opdrachten/puzzels voor

de kinderen. Dit hield ze gemotiveerd.

"Kom mama, snel de volgende opdracht zoeken", en weg was ze weer.

Op vrijdag was de 'intocht'. Iedere deelnemer mocht het laatste stuk over de rode loper lopen en kreeg een mooie bloem uitgereikt. Na het halen van de finishstempel op naar het wandeldiploma, de felbegeerde medaille en de felicitaties.

Ik heb genoten van het wandelen en de mooie plekjes waar we zijn geweest. Maar de grootste voldoening was om te zien hoe mijn dochter heeft genoten van deze vierdaagse. Ze wilde zelfs op zaterdag weer wandelen en was teleurgesteld dat de tochten met de puzzels en opdrachten voorbij waren. We kijken uit naar volgend jaar en zijn er zeker weer bij!

-Ingrid-



Wij lopen nu voor de 4e keer mee.

Sinds een paar jaar wonen wij in Sint-Oedenrode. Door de vierdaagse leerden wij de verschillende dorpen en omgeving beter kennen.

Het leukste wat wij (mijn zoon van 11 en ik) vinden is, dat we iedere keer iets nieuws ontdekken. Ook lopen wij altijd gezellig samen met nog een gezin, waardoor het nog leuker wordt. De mensen van de vierdaagse zijn altijd vrolijk en springen bij wanneer nodig.

De laatste dag is natuurlijk het hoogtepunt voor ons. Die medaille en hoe jullie mensen dit doen voor de kinderen is zó leuk. Jullie maken het bijzonder. Voor ons tweeën is het een traditie die we graag voortzetten.

-Wendy en zoon-



Wij deden met 2 kinderen en een volwassene voor de 1ste keer mee met de wandelvierdaagse. Vol goede moed zijn we gestart.

Dinsdag - dag 1 - Boskant

Gestart voor de 5 km wandeltocht. Het was een mooie tocht door Boskant in de straten en de mooie wandelpaden door de bosrijke omgeving. De tocht was mooi uitgezet voor de kinderen die vol enthousiasme steeds op zoek gingen naar het volgende puzzelstukje. Onderweg stond Albert Heijn met een rustpunt voor wat fruit, lekkers en wat te drinken. Dat was bij iedere tocht super geregeld.

Woensdag - dag 2 - Nijnsel

Gestart bij de Vresselse Hut. Het weer was wat minder maar dit kon de pret niet drukken. We hadden een mooie route door de bossen. Er waren wat modderpoelen en drassige paden, maar dat was des te mooier voor de kinderen, die volop in de plassen sprongen. Ook hier weer een leuke puzzeltocht die de aandacht van de kinderen weer volledig opeiste.

Donderdag - dag 3 - Olland

Gestart bij café D'n Toel. We hadden prachtig weer. Er sloot er nog een familielid aan om ook de 5 km-tocht mee te wandelen.

De kinderen hadden bij dag 3 wel wat meer moeite om de tocht uit te lopen, maar toch weer met veel plezier de tocht afgemaakt. Onderweg veel gezelligheid met andere wandelaars.

Vrijdag - dag 4 - Sint-Oedenrode

De laatste dag begon in het centrum van Sint-Oedenrode op het plein. Er sloot nog een familielid van ons aan, waarna we langs de Dommel een prachtig stukje natuur te zien kregen.

Ook weer een leuke puzzeltocht waardoor de kinderen

weer volop aan het genieten waren. We werden op het plein onthaald met een mooie bloem, een wandeldiploma en natuurlijk een heuse medaille.

Wij vonden alle vier de dagen mooi opgezet, zowel voor ons als voor de kinderen. Daarom vooral ook onze complimenten aan de mensen die dit mogelijk hebben gemaakt. De routes waren duidelijk, overzichtelijk en vooral goed geregeld. Voor iedere categorie een prachtige avond. Ook wil ik even de verkeersregelaars een groot compliment geven. Die zorgden er iedere keer weer voor dat iedereen rustig en veilig door de straten kon komen.

Volgend jaar lopen wij weer mee, dan gaan wij voor brons.

-Resy Ista-



AVOND4DAAGSE



spuurtocht



medaille en diploma



A4Daagse commissie



PRIKBORD

4DAAGSE NIJMEGEN / APeldoorn

Tijdens de Vierdaagse van Nijmegen is OLAT dagelijks present met een verzorgingspost, waar een groot assortiment aan consumpties geleverd wordt tegen lage prijzen.

Ook niet-leden kunnen hier gebruik van maken.

De locaties zijn:

Dinsdag: Slijk-Ewijk, Valburgsestraat 2, 6677 PC, ca. 12 km na de start

Woensdag: Alverna, Heumenseweg 12, 6603 KT, ca. 13 km na start

op P-plaats naast inrit St. Frans

Donderdag: Mook, Maasdijk, 6585 AK, ca. 15 km na start

Vrijdag: Overasselt, Kasteelsestraat 12, 6611 KA, ca. 12 km na start

Degenen die de Vierdaagse van Nijmegen en / of Apeldoorn uitgelopen hebben, kunnen zich melden voor vermelding in het OLATNieuws:

- via het formulier bij de OLAT-verzorgingspost Nijmegen (op dag 4)
- via olatnieuws@olat.nl

Vermeld u a.u.b. uw naam, woonplaats en aantal keren dat u de betreffende 4Daagse heeft voltooid.



GESLAAGDEN WANDELPADEN

Airbornepad

Peter Burns	Oirschot
Jeanne van Veggel	Oirschot
Ian Janssen	Eindhoven
André Groenewoud	Heelsum
Manon van Zanten	Nijmegen
William Kuijltjes	Nijmegen
Patrick Stassen	Maastricht
Robert van Ginneken	Lent
Herman Willems	Nijkerkerveen

Hertog Hendrikpad

Tiny van Alphen	Mariahout
-----------------	-----------

Eindelijk weer een echte Clubreis

In verband met corona konden de laatste jaren de populaire clubreizen met de bus naar leuke (en vaak ruige) wandelingen in de Ardennen en Eifel helaas niet doorgaan. Gelukkig werd dit voorjaar de ban op gezamenlijk reizen opgeheven. Clubreizen bieden de deelnemers een variatie aan afstanden en landschappen die iedereen op zijn eigen manier beleeft. Een oproep in de bus van commissielid Ad Ketelaars om hier eens iets over op te schrijven voor OLATNieuws leverde maar liefst 5 reacties op! Misschien krijgt u zin om mee te gaan op 10 september a.s.?

Op zaterdag 11 juni werd de draad weer opgepakt met een wandeling van Hockai (iets ten noorden van het Belgische Malmedy) naar Monschau, het populaire toeristencentrum in de noordwestelijke hoek van de Eifel.

Deze keer was ons gemarkeerde wandelpad de GR56, die voornamelijk over de Belgische Hoge Venen loopt. Ongeveer halverwege deze etappe ligt het Signal de Botrange, het hoogste punt (661 m) van België en tevens de enige horecagelegenheid onderweg.

Tot nu toe was mijn ervaring met de Hoge Venen niet erg positief. In de buurt van Spa en Eupen vond ik de paden maar saai, vergelijkbaar met sommige van onze Peelbanen. Maar zuidelijker was ik nog nooit geweest en de vrij nieuwe GR56-route was voor mij ook nog onbekend. Dus snel ingeschreven!

Met prima wandelweer arriveerden we rond 10.00 uur bij ons startpunt voor de 30 km (de wandelaars voor de kortere afstanden werden met de bus naar hun diverse startplaatsen gebracht). Met 7 liefhebbers en -hebsters voor deze langste afstand kregen we meteen al een pittig stukje omhoog voor de kiezen: een ruig rotspad met bomen, bezaaid met grote stenen, hoge wortels, kuilen met water en af en toe een metertje knuppelbrug als het te erg werd. Links naast ons een beekje dat klaterend omlaag liep. Uiteindelijk bereikten we het niveau van de Hoge Venen. Tot mijn aangename verrassing liep het soms drassige veenpad (met regelmatig lange knuppelbruggen) enigszins slingerend door een bosrijke omgeving. Helemaal niet saai!

Uiteindelijk kwamen we de bossen uit en moesten we voor een groot open stuk, mooi groen met mooie bloemen en lage struiken, rechtsaf een brandgang volgen. Ik zag echter geen brandgang. Toch was ik niet fout gelopen, de markering klopte. Pas even later realiseerde ik mij dat het mooie grote open stuk voor me de brandgang was. In een gebied met veenbranden waarschijnlijk een prima oplossing....

Na enkele kilometers daalden we weer af naar een beek die we eerst volgden en een stukje verder overstaken. Hierna door het bos weer omhoog (we moesten tenslotte naar het hoogste punt van België) maar nu via een mooi en smal, maar goed begaanbaar pad. Het bleek een bosleerpad te zijn dat eindigde bij het grote veen van Polluz. Dit zag eruit als een grote ronde groene schijf waaromheen voor de wandelaars een stevig steenslagpad was aangelegd. Met het decor van de groene bossen op de achtergrond leek het wel een zeer groot park. Na een driekwart rondje kwamen we langs een weerkundig station. Binnen een kleine omheining



stonden zo'n 20 verschillende meetapparaten opgesteld, duidelijk voor neerslag, windsnelheid, etc., te meten. Even later moesten we de rondweg verlaten, richting Signal de Botrange, het hoogste punt van België. Inmiddels had ik gezelschap gekregen van Ad Brouwers. Kwam eigenlijk juist goed uit, want de kilometers hierna, via brede, open zandwegen waren vrij saai. Maar al babbelend schoot het toch lekker op. Rond de klok van 12.00 uur waren we bij het Signal de Botrange.

Na een korte stop en even later pauzeren met een mooi uitzicht op het lagergelegen gebied, ging het alweer bergaf. Aan deze kant van het hoogste punt echter geen mooie bospaadjes of beekjes, maar een lange, kaarsrechte weg van zeker 2 km, waarop je heel in de verte kleine poppetjes van wandelaars zag. Deze half verharde weg draaide verder een bosgebied in, ging daarna via een zeer lange geleidelijke stijging weer omhoog, om te eindigen op een plateau met brede

boswegen. Je kon hier lekker doorlopen, maar erg opwindend was het niet.

Toch kwam er nog een verrassing. Ineens zagen we een groot metalen kruis boven de bomen uitsteken en toen we een bocht omgingen bleek dit kruis bij een soort Mariagrot te horen, waarin op een flinke verhoging een meer dan manshoog Mariabeeld stond. Aan de voet van het beeld kon men kaarsen opsteken. Zo'n openlucht-kapel ben ik nog nooit tegengekomen.

Volgens de afstanden van de routebeschrijving moesten we zo langzamerhand bij de soeppost komen, het gebruikelijke checkpoint bij de OLAT-clubreizen. Na de aanmelding bij Pierre en Rieky lieten we ons hun lekkere soep en brood met kruidenboter goed smaken. Het was al gezellig druk en voor en na kwamen de laatste wandelaars binnendruppelen.

Hier stond ook de bus klaar om wandelaars desgewenst naar het

eindpunt te brengen.

Omdat Ad en ik vooral het laatste stuk goed waren opgeschoten, besloten we om ook de laatste 4 km te wandelen. Vooral de eerste kilometers over een spannend pad langs de snelstromende Rur (of Roer zoals dit riviertje stroomafwaarts in Nederland heet) was weer erg mooi. Maar halverwege kwam er een eind aan de pret. Een behoorlijk steil en vooral erg lang smal wandelpad bracht ons boven op de kam van een heuvel. Vooral op het einde van de wandeling was dit wel een echte kuitbijter! Aan de overzijde volgde een even steile afdaling en na het oversteken van een drukke autoweg wandelden we Monschau binnen.

Het afgesproken verzamelpunt was gauw gevonden. Op het terras met een koud glas bier konden we nog even nagenieten van de fijne tocht. Ik zal nooit meer zeggen dat de Hoge Venen een saai gebied is.

-Theo Beelen-

Om 7.00 uur stappen we bij firma Van Hoof in de bus met de ons bekende chauffeur Theo. De reis naar het startpunt verloopt vlot. Iedereen op de lijst is er op tijd en de TomTom geeft aan dat we rond 9.30 uur bij het beginpunt zullen zijn.

Bij aankomst is in de verste verte geen café te bekennen, dat wil zeggen: geen koffie en toilet. Wat de koffie betreft: Pierre heeft gezorgd voor een heerlijk bakje. Wat betreft het toilet hebben we verschillende wandelaars een zij-uitstapje zien maken tegen de nodige ongemakken. Tijdens de koffie worden we opgeschrikt door wat paniekerige 'nieuwe' dames. De bus gaat op eens rijden om een twintigtal meters verderop veiliger te parkeren.

Ongeveer een derde van ons gezelschap begint aan de langste afstand, 30 km. De rest reist verder naar de 2e start, 25 km. Hier begint eveneens ongeveer een derde van de wandelaars. Op naar de 18 km-afstand, alwaar we op aanwijzing van onze route-

verkenner Martin naar de juiste route worden gedirigeerd. Deze route begint over honderden meters vlonder, prachtig. Na een paar kilometers komen we bij een uitkijkpost met een geweldig zicht over de Hoge Venen. De tocht over de vlakke loopt vlak, met de aantekening dat er nogal wat stijging in zit over een langere afstand.

Bij het naderen van een bosrand treffen we twee dames die niet weten hoe verder. Wat blijkt: voor dit punt heeft Pierre gewaarschuwd, goed lezen, en hij heeft zelfs de tekst rood onderstreept. Na wat speuren ontdekken we tussen het struikgewas een markering. In het mooie beboste gebied dat volgt, duikt plots een rotspartij op. Boven op de rots een groot ijzeren kruis en aan de zijkant een prachtig Mariabeeld, genaamd Kreuz im Venn.

Even verderop komt onze gele bus in beeld, de soeppost. Hier een heerlijke tomatensoep met, door een man van de belastingdienst aangereikte, ruim besmeerde snee brood, voorzien van heerlijke kruidenboter. Pierre, chapeau!

Dan nog de laatste 5 km. Voor een groot gedeelte langs de Rur, schitterend. Het venijn zit in de staart, een fikse klim en iets minder steile afdaling.

Na een heerlijk verblijf op een terras keren we rond 17.30 uur tevreden huiswaarts. Na een lange tijd weer een heel mooie tocht en prima weer. Een geslaagde dag.

-de Jannen-



Eindelijk mocht het weer: naar het buitenland met de bus voor een wandeling.

De geplande route kon helaas niet doorgaan daar die route daar helemaal aangepast wordt. Maar de organisatie had heel vlug geschakeld naar een andere route. Petje af voor de organisatie.

De langste afstand mocht starten in Hockai en in 30 km naar Monschau wandelen. Verder was er de mogelijkheid om 24 of 18 km te wandelen. Tevens, zoals gebruikelijk, was er de mogelijkheid om bij de soeppost te besluiten om vanaf daar 5 km minder te wandelen door met de bus naar het eindpunt te gaan. Kees en ik zijn voor de langste uitdaging gegaan.

Vandaag was er een extraatje bij de start: koffie/thee van de club, wat een gewaardeerde verwennerij. Na ons bekertje te hebben leeggedronken gaan we op pad.

We worden meteen al op een schitterend boomwortelpad gestuurd, dat even later overgaat in een vlonderpad welke op diverse plaatsen al gerenoveerd is en soms wat krakemikkig is, zodat we er waar het kan maar langs gaan lopen.

Nadat we ongeveer 1 uur hebben gelopen, horen we mountainbikers aankomen achter ons. Zij zijn een trailrun-route aan het fietsen dat hier gelijk op gaat met onze wandelroute. Gelukkig zijn het er niet zo veel; het is best lastig om hier in te halen, smal pad en regelmatig drassig.

We lopen hier wel in een open stuk en zien hier diverse wilduitkijkhutten, die we verderop de route ook nog menigmaal zien.

Als we vlak bij de bosrand zijn, gaat onze route naar rechts en de hunne naar links.

We lopen weer over een boomwortelpad en rechts van ons staat het wollegras prachtig te wuiven met haar pluimen. Wat is de natuur toch mooi, als je het wilt zien.

Er volgt wat verend gras (het kind komt naar boven en het is net een trampoline), wat een mooi gevoel



geeft dat. We lopen langs een stroompje en volgen een smal pad omhoog en komen langs een afgrond (gelukkig is hier een kabel bevestigd zodat je niet zomaar over de rand valt). Nog meer vlonderpaden volgen door een grote grasvlakte en opeens rent er een hert voor ons door het veld.

We verlaten het vlonderpad en mogen iets later nog even wat ploeteren en een weg zoeken over wat drassige ondergrond, daar het pad een beetje duister is.

Dan komen we aan op het startpunt van de 18 km, hier maken we dankbaar gebruik van het terras voordat we verder gaan met onze wandeling.

Al snel zijn we bij een groot uitzichtpunt en later blijkt dat we hier zo ongeveer kunnen zien waar we daarna gaan wandelen.

Eerst een stuk naar rechts om vervolgens een heel lang pad op te gaan helemaal tot aan een bosrand in de verte (en wij maar hopen dat we er ergens van af mogen: nee dus, helemaal door tot aan het bos).

Niet ver voor de bossen worden we wel nog eventjes getraakteerd op enkele vennen rechts van ons. Bij het bos aangekomen gaan we een smal paadje op, maar daarna komt er weer een erg lang pad met een vals plat-gevoel waar geen eind aan lijkt te komen.

Op deze manier komen we wel in Duitsland uit en net voor de grens zien we een machtige rots zomaar uit het niets opdoemen met er bovenop een groot kruis. We kunnen de verleiding niet weerstaan en klimmen met de trap naar boven, maar helaas is hier niet echt iets te zien: wat boomtoppen en het kruis, dus maar weer verder gegaan.

Aan de achterzijde van de rots aangekomen, wacht ons weer een verrassing: een Mariakapel met Maria staat in een rotsspleet. We lopen verder en we komen uit bij de soeppost: altijd weer fijn dat die er is.

We genieten heerlijk van de soep en een korte pauze en gaan dan verder op naar de laatste 5 km.

We mogen in dit traject eerst over stapstenen langs de Rur af, wat een heerlijk geluid dat stromende water. Dan volgt er een steile klim en daar moeten we toch wel even aan wennen. Maar boven aangekomen toch nog een stukje verder geklommen naar het uitzichtpunt waar een bankje uitnodigend staat te wachten.

Dan nog even de afdaling. Deze is niet zo steil als de klim en voor we het weten zijn we bij een drukke weg die we oversteken. En na een afdaling via een trap komen we weer in de bewoonde wereld.

Het café dat het eindpunt van onze wandeling is, komt in zicht en het terrasje lokt ons voor een welverdiend drankje. Om 17.00 uur gaan we moe, voldaan en met het gevoel dat we een mooie vakantiedag hadden weer met de bus huiswaarts.

-Tiny van Alphen-

De route van deze clubreis zou zijn Durbuy-Hotton, maar die is niet meer te lopen. De markeringen zijn veelal weggehaald. Daarom was besloten de wandeling Hockai-Monschau te wandelen.

Met een volle bus (min 2 plaatsen) vertrokken we naar Hockai. Daar werden we op koffie getrakteerd. We hadden keuze uit 3 verschillende wandelingen: 30 km, 24 km en 18 km; 5 km voor het eindpunt hadden we de soeppost. Daar konden we kiezen om de laatste 5 km te wandelen of met de bus naar Monschau te gaan. Voor degenen die deze 5 km gewandeld hebben, was het een prachtige wandeling, langs steile rotsen en watervallen e.d.

Wij liepen 24 km. De wandelweg begon steil naar boven en ook met vals plat. We moesten goed uitkijken voor de vele boomwortels. Verderop liepen we over knuppelpaden. We kwamen op een punt waar we erg genoten van een prachtig panorama over het Fagne de la Poleûr. We liepen door een terreinplooi en dwarsten via een brugje de Rur die hier nog de allures van een pas ontsprongen beekje heeft. Via een smal pad tussen de bomen zagen we een stenen kruis (1839). We wandelden naar het hoogste punt (660 m) door een prachtig bosgebied. Na een heel lange rechte weg kwamen we uit bij een imposant kruisbeeld: Kreuz im Venn.

Na een klein bosgebied kwamen we bij de soeppost uit. We genoten van de heerlijke soep en veel gezelligheid. In Monschau smaakte het bier goed.

De weergoden hebben ons goed verzorgd met veel zon en fijne temperaturen. Voldaan gingen we huiswaarts. Heel veel dank aan allen die deze reis mogelijk gemaakt hebben.

-Marijke Leenders-Migchels-



Vandaag, 11 juni, staat weer eens een echte clubreis op het programma. De laatste keer was 7 maart 2020 en eindelijk mogen we weer eens met de bus mee op reis. Deze keer een route van Hockai naar Monschau.

In mijn enthousiasme vertrek ik iets te vroeg van huis en ben zeker twintig minuten te vroeg aan de Fuutlaan in Eindhoven. Gelukkig zijn er meer enthousiaste deelnemers, want de zusjes Wilma en Dinie staan ook al te wachten. Na enige tijd sluiten zich nog twee dames bij ons aan en wij vijven vormen de groep aan de Fuutlaan. Dat is wel eens meer geweest. De bus is keurig op tijd en bij binnenkomst blijken er al heel wat wandelaars aanwezig. Dat is dan wel eens minder geweest. Ik zie veel bekende, maar ook veel onbekende gezichten.

In Leende stapt nog een groep van tien of elf, waartoe ook Wim be-



hoort, in de bus. Nadat het laatste groepje in Nederweert is ingestapt zit de bus nagenoeg vol. Om kwart voor tien zijn we op de uitstap voor de 30 km-wandelaars. Hier stappen ongeveer negen of tien wandelaars uit. Buiten wacht Pierre ons op en hij heeft koffie en thee voor de liefhebber. Wim en ik beginnen altijd meteen aan de wandeling, maar gelukkig is er wel een aantal wandelaars dat van het aanbod gebruik maakt.

De route leidt ons langs een riviertje en we volgen een pad vol met boomwortels en keien. We passeren een aantal wandelaars, waaronder Theo uit Weert die met zijn 81 jaar nog goed vooruitkomt. We sluiten ons aan bij Bert die er stevig de pas in heeft. De route is goed gemarkeerd en we lopen voor de afwisseling eens niet verkeerd. Via de mooie knuppelpaden en een stijgend pad bereiken we om iets voor twaalf uur Signal de Botrange, waar Wim en ik de toren beklimmen zodat we het hoogste punt

van België bereiken. Bert laat deze uitgelezen kans liggen. Bij Signal de Botrange bevinden zich de nodige OLAT-wandelaars, maar gelukkig is er buiten nog een plekje vrij bij Paula. Paula zit ongelooflijk met haar smartphone te klooien waar ze de GPS maar niet werkend krijgt. Uiteindelijk verdwijnt de smartphone, na de nodige krachttermen, buiten gebruik in de rugzak.

Na een colaatje gaan we weer gedrieën verder en horen we van Bert dat Wilma en Dinie zijn zussen zijn en dat Frans zijn broer is. Ik heb in het verleden ook wel eens pogingen gedaan om één of meerdere van mijn vier broers en twee zussen mee op reis te krijgen, maar verder dan een enkele avondvierdaagse met twee van hen is het nooit gekomen.

De tocht tot aan de soeppost loopt weliswaar door een geweldige natuur, maar het wandelpad is ronduit saai te noemen. De zon begint ook langzaam door te komen en het wordt behoorlijk warm. Vanaf het grote kruis in het Veen wordt de route weer aantrekkelijk. Bij de achter het kruis gelegen Maria-grot zit een grote groep jongelui. Ze willen direct voor ons plaats vrijmaken, maar dat is niet nodig, wij willen naar de soeppost.



We hebben er een stevig tempo in en iets na tweeën zijn we bij de soeppost waar een gezellige drukte heerst. Pierre heeft weer zijn best gedaan met soep, brood en kruidenboter. Voor de liefhebber heeft hij ook nog water.

Bij de soeppost word ik lek gestoken door steekvliegen, dus snel de soep naar binnen om de laatste vijf kilometer te gaan wandelen. Ad had in de voorbeschouwing al een waarschuwing afgegeven voor de vele rotsblokken en de stevige stijging en hier was niks van gelogen. De route is geweldig mooi en een gemiste kans voor de wandelaars die bij de soeppost gestopt zijn. We stuiten nog op een drietal jonge mountainbikers, waarvan de twee jongens over een bruggetje een watertje passeren, maar waar de jonge meid vol gas door het water crost. De jongens staan vol verbazing te kijken.

Op het moment dat Bert opmerkt dat we nog maar 1,9 kilometer hebben te gaan, buigt de route naar links en kunnen we beginnen aan de stevige klim. Mijn hartslag gaat boven de 180 en ik ben blij als de daling zich inzet.

Om kwart over drie zijn we in Monschau, waar Bert de markthal gaat bezoeken om zich vervolgens bij Café Thelen te installeren.

Wim en ik gaan nog even Monschau bezoeken, waar we eerst starten met een grote Weizen. In Monschau heerst een gezellige drukte. Het is alweer enkele jaren geleden dat we Monschau hebben bezocht en we gaan eens kijken of we de gezellige kroeg gevonden krijgen die als één van de weinigen openblijft nadat alle toeristen Monschau hebben verlaten. Deze gaat pas om vijf uur open, dus we moeten bij de concurrentie iets gaan drinken. Alvorens dit te doen klimmen we nog even naar een uitkijk-



punt waar vandaan we een mooi uitzicht over Monschau krijgen.

We gaan naar Café Thelen waar we ons bij de rest van OLAT voegen. Nog snel een lekkere Kölsch, een sanitaire stop en keurig om kwart over vijf de bus in.

Het was vandaag weer een ouderwets gezellige clubreis, hopelijk kunnen we dit vol blijven houden. Tot een volgende keer.

-Jos Raaijmakers-

Drentse Wandel4Daagse Odoorn

De mooie 4Daagse kon om de bekende reden (corona) 2 keer niet doorgaan, maar nu mocht het weer en wel voor de 32e keer! Ik heb mij meteen ingeschreven, overnachting geregeld bij Vrienden op de Fiets. Ook wandelmaatje Ingrid had er zin in.

Woensdag 25 mei

Ik zorg ervoor dat ik rond 13.00 uur bij Ingrid ben om met één auto naar Odoorn te rijden, waar we rond 15.30 uur arriveren. We gaan direct naar het startpunt om ons startbewijs op te halen. Wij hebben immers geen flauw idee hoe druk het op de dag zelf zal zijn. Hierna zijn we naar mijn overnachtingsadres gereden, dat er perfect uitziet.

Ingrid en ik hebben inmiddels al een leuk idee in onze gedachten dat we na het eten gaan uitvoeren. Omdat we weten dat Rob van Stuivenberg deelneemt aan de Kennedymars die die avond start, besluiten we om hem persoonlijk succes toe te wensen. Iets na 20.00 uur komen wij bij het startbureau aan en zien daar Rob zitten in het gezelschap van Adriaan van den Dool. Na een korte tijd komt Bunyamin (kennen wij op dit moment ook nog niet) erbij zitten en zien we Hannie en Jan ook binnen komen. Maar dan is er de verrassing van de dag, David Vos komt ook nog binnengewandeld. Na een foto van de mannen te hebben gemaakt, gaan we rond 22.00 uur op pad, het donker in. Wij wensen ze succes en zwaaien ze uit en gaan zelf 'huiswaarts' om te gaan slapen, zodat wij morgen fris en fruitig aan de start verschijnen.

Donderdag 26 mei

Na een redelijke nachtrust rijdt Ingrid rond 08.30 uur voor om naar het startbureau te gaan. Daar aangekomen laten we onze kaart afstempelen en wachten we totdat de wandelmaatjes met wie we hebben afgesproken ook zijn gearriveerd. Druppelsgewijs komen Marian Schreuder (ook OLAT-lid), Carla, Annemiek en Tara aangewandeld. Als we compleet zijn gaan we van start. Het duurt niet lang totdat wij via het viaduct onder de N34 met de naam Schaapstreek richting de ijsbaan (was nu natuurlijk niet veel van te zien) wandelen, om vervolgens de bossen te verlaten en richting Odoornerveen te gaan. We steken het kanaal over en komen na zo'n 5 km uit bij de 1e stempel- en rustpost. Na de kaart te hebben gestempeld en een bakje koffie te hebben gedronken gaan we weer op pad, nu richting Kibbelveen. We lopen te genieten van de mooie natuur, de schitterende wolken en van het heerlijk aanwezige zonnetje, wat wil je nog meer.

Dan zien we aan de linkerkant een heel mooie blauwe plas genaamd De Kibbelkoele. Van een afstandje genieten we van de prachtige kleur maar stappen toch maar door. Het aardige van dit stuk van de route is dat wij hier de voorgaande

jaren niet hebben gewandeld. De route is dus na het commentaar van de laatste keer aangepast, een gigantisch verschil.

We verlaten de mooie bos-

sen en wandelen over het asfalt en steken via het viaduct de N381 (ook wel bekend als Hunebed Highway) over om niet veel later bij een volgende stempel- en rustpost in Noord-Sleen aan te komen. Bij binnenkomst zien we Adriaan en David zitten en maken even kort een praatje en wensen de heren nog succes met de laatste kilometers. Nadat ook wij onze broodjes op hebben, gaan we weer op pad. Via een tunnel gaan we weer onder de snelweg door. Het weer is nog steeds geweldig, de wolken veranderen, wat is dat toch altijd mooi als er wolken aanwezig zijn. Zo nu en dan verruilen wij het asfalt voor bospaden of landwegen, heerlijk die afwisseling. Op deze paden zien we pas goed hoeveel regen er afgelopen nacht is gevallen. Op sommige plekken zijn er grote plassen, maar wij als OLAT-wandelaars hebben daar geen moeite mee, integendeel: daar houden we gewoon van.

Bij de volgende stempelpost laten we alleen even een stempel zetten en wandelen direct door, het is nu immers niet heel ver meer naar het eindpunt. Weer wandelen we een zandpad op en in een bocht zien we een bekende staan, dit in de persoon van David. Hij heeft 'afscheid' genomen van Adriaan vanwege een korte pauze en sluit bij ons aan. We kletsen er heerlijk op los en komen zo al snel bij de finish aan. We laten onze kaart stempelen en nemen plaats op het terras, we hebben 28,78 km gewandeld.

Na ons komen er steeds meer wandelaars binnen, de gewone dagwandelaars, maar ook Kennedymars-deelnemers en zelfs deelnemers van de 100 km. Ingrid en ik vragen ons af of Bunyamin ook al is gefinisht.



We nemen afscheid van het clubje en gaan richting ons overnachtingsadres om te douchen en daarna uit eten te gaan. Niet heel veel later besluit ik de binnenkant van de ogen te gaan bekijken, want morgen is er ook weer een dag.

Vrijdag 27 mei

Na een goede nachtrust en een heerlijk ontbijt beginnen wij rond 09.00 uur aan een nieuwe wandeldag. Vandaag sluiten Sandra en Paul, Peter (de partner van Marian) en ook het wandelmaatje van Tara, Bunyamin, zich bij ons aan. Direct wandelen we over veldwegen door het Drentse platteland om zo de bossen in te wandelen.

We vervolgen de route door de mooie Drentse natuur en zien daar de 'stonehenge' van Drenthe, deze zit elk jaar in de route. Na nog een paar mooie paden komen we uit bij de rust- en stempelpost 'Pools-hoogte'. Na het halen van de benodigde stempel en een lekker bakje koffie, gaan we weer op pad, we hebben immers nog een aardig aantal kilometers voor de boeg. Via een heel lang recht pad wandelen we richting Eeserveen, steken op een gegeven moment de Borgerzijkak over en komen niet veel later aan bij de volgende rust- en stempelpost, Openluchtmuseum Ellert & Brammert. Hier is het altijd goed vertoeven, dus nemen wij plaats en genieten van een bakje koffie met een plakje overheerlijke Drentse koek.

Dan komt het moment om afscheid te nemen van Tara en Bunyamin omdat zij voor de 40 km op pad zijn gegaan. Via weer een heel lange rechte weg wandelen we zo naar het Nationaal Park Drentsche Aa en het buurtschap Boterveentje. De volgende post, is bij Lucy's Inn in Eesergroen. Vergeleken met voorgaande keer is het hier nu nagenoeg uitgestorven, er zijn wel wat wandelaars, maar wat een groot verschil. Komt dit doordat er in Diever nu ook een 4daagse gaande is? We zullen het wel nooit te weten komen.

Na een korte pauze gaan we weer

verder, we hebben er nog steeds zin in, genieten van de schitterende groene omgeving, de mooie route (ook al zitten er wel heel veel lange rechte stukken in), het heerlijke weer en de gezellige wandelmaatjes. Dan op stap naar de laatste post, wederom 'Pools-hoogte'. Wij hebben geen zin om de uitkijktoren op te gaan, maar diegenen die wel willen gaan, kunnen genieten van een schitterend uitzicht. De laatste ca. 5 km bestaan uit bospaden en verharde weg, maar het einde is in zicht.

Na 31,43 km te hebben afgelegd arriveren wij bij de finish. Ook hier is het erg rustig. En we besluiten om redelijk vlot naar onze slaapadressen te gaan.

Zaterdag 28 mei

Na het dagelijks ritueel te hebben afgerond, starten wij met 10 wandelaars aan de 3e dag van de DW4D. Tara en Bunyamin hebben besloten om over te stappen naar de 30 km-route. Iets na 09.00 uur gaan we met de volledige club van gisteren op pad voor de mooiste dag (zo was het tenminste de andere keren dat ik heb meegegaan). De route gaat vandaag namelijk richting Exloo. Na opnieuw heel wat mooie natuur te hebben mogen aanschouwen, komen we aan bij de eerste rustpost, het openluchtzwembad. Wij vinden dit allemaal iets te vroeg en besluiten om door te wandelen, maar wel van de volgende post gebruik te maken. Toen we vanmorgen op pad gingen hing er een donkere lucht boven onze hoofden, maar gelukkig is de lucht helder blauw met prachtige witte wolken.

Na weer mooie en soms rechte zandpaden steken we de Valtherweg over om zo bij de 2e post aan

te komen, de golfbaan. Dit is een schitterend aangelegde 18 holes golfbaan, omringd door de mooie groene Drentse natuur. Wij nemen hier een drankje en een zelf meegebracht hapje en gaan daarna weer op pad. Het valt ons op dat de route hier toch wat anders is. We blijven nu langs en over de golfbaan wandelen om aan de achterkant eraf te gaan (het is maar een kleine aanpassing maar wel verrassend). Na een klein stukje verhard pad wandelen we een zandpad op dat ons stiekem naar boven voert. Het is dat er meer mensen wandelen, anders was het op het eerste gezicht niet opgevallen. We komen uit bij een mooi open akkerland om later weer de mooie bossen in te wandelen waar we ons eerste echte hunebed aanschouwen. Toch wel erg bijzonder hoe ze dit vroeger op elkaar hebben gestapeld.

Ondertussen heeft de blauwe hemel plaatsgemaakt voor een grijze lucht, waar ook al af en toe wat druppels uitvallen. Helaas worden de druppels wat dikker, dus paraplu uit de tas en doorstappen.



Ook hier is nu de route wat anders. Na een heel lang pad komen wij uit bij de achterkant van Landal Het land van Bartje. Via de poort wandelen we het terrein op en lopen helemaal tot aan de voorkant waar de stempel- en rustpost is. Hier gaan we even zitten om wat te drinken en onze lunchpakketjes op te eten. Van medewandelaars die Tara kent, krijgen we een bekertje

met zelfgemaakte Limoncello (en lekker dat die is).

Via weer de schitterende bossen (ik noem het hier altijd Brabant XL) wandelen we nu terug richting het startadres. Uiteraard niet rechtstreeks, maar via mooie paden richting het centrum van Exloo, waarbij we langs Kabouterland komen en bij de burens De Schutrups de pauzepost bezoeken. Na een snel kopje koffie wandelen we via de heide en andere mooie natuur de laatste 5 km naar Odoorn om daar na 30,55 km te arriveren en meteen onze stempelkaart voor vandaag te laten afstempelen. En vrijwel direct (ook omdat er toch niets meer te doen is) nemen we afscheid van elkaar.

Na weer een mooie wandeldag en een heerlijke douche komt er ook weer de tijd aan dat er gegeten moet worden. Wij hebben 's morgens gereserveerd bij Thijs & Aafke in Klijndijk, een all-you-can-eat restaurant, meer zeg ik er maar niet over.

Zondag 29 mei

Vandaag alweer de laatste dag van deze mooie 4Daagse in het Drentse land. Ik heb gisterenavond alvast afscheid genomen van mijn gastgezin.

Vandaag gaat de route in de richting van Emmen, uiteindelijk hebben we straks dus in alle richtingen gewandeld. Na zo'n 5 km komen we aan bij de 1e stempel- en rustpost, bij vakantiepark De Fruithof in Klijndijk. Binnen is er entertainment in de vorm van een shantymusiek. Hier heel even naar geluisterd, maar snel weer op pad. We hebben nog een hele dag voor de boeg en willen vandaag ook nog naar huis rijden. We wandelen over het park en gaan via de achteruitgang eraf. Via vele mooie bospaden wandelen we richting het plaatsje Weerdinge waar we kort pauzeren.

We zijn weer op pad, steken de weg over en wandelen via een mooi fietspad de groene, open natuur tegemoet. De lucht is grijs aan het

worden. Maar gelukkig is het op dit moment nog droog, of we dat zo houden? Afwachten maar, het zal de pret in ieder geval niet drukken. We wandelen langs een paar weilanden waar veel schapen met hun lammeren liggen, het witte van hun vacht steekt mooi af in het groene gras. We komen langs een plek waar restanten van twee hunebedden zijn (het ene ziet er beter uit dan het andere). Waar we op dit moment ook kijken, overal zien we graansoorten staan, de ene met meer aren dan de andere. We wandelen langs een wei waar een (lui) paard ligt en komen daarna aan bij de volgende rustpost, bij Fletcher hotel De Hunzebergen in Valthe. Op het terras rookt de Green Egg op zijn best. Ze verkopen hier de nodige drankjes maar ook broodjes met vlees van de bbq. Ik maak hier geen gebruik van, maar kies voor mijn eigen brood. Wij verlaten het terrein aan de achterzijde via een klaphek.

Via een open gebied waar de koeien lekker aan het grazen zijn, komen we steeds dichterbij de finish, maar wie weet heeft de organisatie nog wat verrassingen voor ons in petto.

Dan doemt daar de bewegwijzering naar het 'onderduikershol' op. Ik weet nog dat wij dat al meer hebben gezien en dat het best wel indrukwekkend is om te weten wat zich daar heeft afgespeeld. Deze keer gaan wij er niet naar toe. Via slingerende bospaden wandelen we onder de hoogspanningsmasten door om zo weer bij de achterzijde van vakantiepark De Fruithof aan te komen. Via het poortje wandelen wij het terrein weer op en dan halen wij onze één na laatste stempel op voor deze geweldige 4daagse.

We houden maar een korte pauze, wandelen het terrein af en

gaan rechtsaf en daarna weer rechtsaf. Het lijkt alsof we terugwandelen naar waar wij vandaan komen. Dat blijkt wel een beetje te kloppen als we nu wel bij het 'onderduikershol' aankomen. Peter leest aandachtig de tekst op de steen en het informatiebord. Wij nemen een paar foto's en wandelen rustig verder om zo na 31,39 km over de finish te komen. Daar speelt alweer hofkapelmuziek. Wij laten direct onze stempelkaart afstempelen en ontvangen de daarbij behorende beloning: voor Ingrid de medaille en voor mij een speldje met het nummer 3 erop.

Omdat het nog een hele rit naar huis is (zeker 2 uur) halen we een frietje bij de frietkraam (blijken het ook nog eens 'geëmigreerde' Brabanters te zijn). En dan komt er helaas aan al het moois een einde. Wij nemen afscheid van iedereen en rijden voldaan terug naar de andere schitterende natuur, de Brabantse uiteraard.

En volgend jaar ... daar moet ik toch nog even over nadenken. Ook al heb ik weer 4 heerlijke dagen gehad, gelukkig heb ik er een jaar de tijd voor om te bedenken wat ik volgend jaar met Hemelvaart wil gaan doen.

-Ankie van Boxtel-



Wandelplezier in Zwitserland

Voor ondergetekenden was het laatste stukje van de clubreis van juni alleen maar een aanloopje voor het geplande weekje wandelplezier in de bergen van Zwitserland eind juni. De uren dat we daar genoten hebben van 'wandelingen' met prachtige vergezichten en talloze kleurige bloemen en vlinders dichtbij, over smalle en stenige paden, zullen wij niet gauw meer vergeten!

Ad en ik wandelen regelmatig, zelf opgezochte of bedachte routes, als deelnemer aan tochten van OLAT of andere verenigingen, bij de Rooise Wandelingen, Ad samen met Theo om routes te ontwerpen, enz. En, hoe minder asfalt hoe liever wat ons betreft. Altijd is het genieten, maar wat hebben we de afgelopen jaren de wandelvakanties in bergachtig gebied gemist! Gelukkig was er onlangs weer een clubreis, maar die was toch vrij vlak, op het laatste stukje na.



Aletschgletsjer

Toch maar weer eens naar het aanbod gekeken op de website van onze favoriete reisorganisatie. Kwaliteit en avontuur zijn daar gegarandeerd en de accommodaties en verzorging van de inwendige mens zijn altijd voortreffelijk.

Naast de 'zware' bergwandelvakanties was er in Zwitserland o.a. een arrangement in het gebied nabij de Aletschgletsjer. Ook in de winter is

dit een populaire omgeving en door de vele kabelbanen en treinverbindingen kun je op een relatief eenvoudige wijze dit overweldigende landschap ontdekken.

De 'startlocatie' in het comfortabele hotel op 2000 m hoogte in het autovrije dorpje Bettmeralp maakte het mogelijk om te kiezen uit meer of minder hoogteverschillen en uitdaging qua afstand en 'spannende' gedeeltes in de wandelingen.

Ideaal voor ons dus. Het werd een sportieve korte vakantie met een luxe randje!

We besloten per trein af te reizen naar onze bestemming. Dat was een avontuur op zich! Ongeveer 8 keer overstappen op diverse (inter)nationale treinen en voor het laatste stukje een kabelbaan, dat is best spannend als je geen openbaar vervoer gewend bent. Maar ondanks uitval en vertragingen kwamen wij wonderwel op tijd aan, zowel heen als terug.

De eerste wandeldag hebben we gekozen voor een route vanuit het hotel richting Riederalp. Tegen onze vaste gewoonte in vertrokken wij zonder lunchpakket. We zouden langs Villa Cassel (natuurmuseum en botanische tuin) komen, waar je zou kunnen pauzeren. Het pakte uiteindelijk goed uit: we kwamen daar rond de middag aan, het was een mooie plek en een heerlijke lunch, maar dat gaan we voortaan toch niet meer doen! Niet weten hoe laat en wat je kunt eten geeft een heel ongemakkelijk gevoel onderweg!

De route was trouwens prachtig. Het eerste deel konden we genieten van bloemrijke weilanden en grashellingen. De terugweg voerde over de kam van de Hohflüe

(2227 m), over een panoramaweg met zicht op de Aletschgletsjer, een 24 km lange 'snelweg van ijs'. Indrukwekkend!

Via de Blausee daalden we weer af naar het hotel. De kennismaking was goed bevallen. Na een opfrisbeurt en wat rust werden we verwend met een 4-gangen-diner dat er niet alleen heel aantrekkelijk uitzag, maar ook heerlijk smaakte.

De tweede wandeldag begon vanuit het kabelbaanstation Ried-Mörel (1189 m). Vandaar volgden we de Massaweg richting Blatten. Het eerste deel ging door bossen en weilanden, later werd het terrein steiler en liepen we door de Massaschlucht. De paden waren smal en stenig, maar goed te doen, zelfs de passages die werden omschreven als lastig voor mensen met hoogtevrees. Op die plekken boden kettingen langs de rotswand het nodige houvast. Onderweg zagen wij restanten van een waterleidingsstelsel dat al in de Middeleeuwen met doodsverachting moet zijn aangelegd om de dorpen/akkers boven het Rhônedal van water te



Massaweg

voorzien. En we stonden op zeker moment bijna oog in oog met een edelhart!

Voor het vervolg van de route waren er diverse opties. Misschien wat overmoedig geworden kozen wij voor een klim (300 m) naar een hoger gelegen pad dat ons terug zou brengen bij de kabelbaan. De klim was pittig en boven gekomen was er geen geschikte plek om even te rusten. Het pad daalde en steeg voortdurend en boomwortels en stenen zorgden dat je niet echt kon doorlopen (understatement...). We deden er veel langer over dan gepland! Toen we eindelijk aankwamen was de kabelbaan nog net in bedrijf, maar het busje naar Bettmeralp niet meer. Gelukkig was de hoteleigenaar zo vriendelijk ons te komen halen

De derde wandeldag hadden we het geluk dat de weersomstandigheden perfect waren om vanaf de Bettmerhorn (2647 m) af te dalen naar de Märjelsee. Het uitzicht was adembenemend, zowel bij de start als tijdens de route over de panoramaweg langs de Aletschgletsjer. Kilometers lang, uren, over smalle paadjes met grote, onregelmatige stenen, dus opnieuw goed opletten. Maar dat is juist wat dit soort wandelen zo mooi maakt. Alle andere dingen vallen van je af als je er mee bezig bent, 'je gaat op in de natuur'.

Via een tunnel van 1 km lang (donker en nat!) bereikten we de andere kant van de berg met een totaal ander uitzicht. Het laatste stukje begon het te regenen, maar dat kon onze dag niet bederven.

Voor de afwisseling gingen we op



de vierde wandeldag weer eens per kabelbaan naar beneden. Vanuit Betten liepen we over de Höhenweg, met mooie uitzichten over het dal van de Rhône, via Martisberg en Lax naar het dorpje Ernen. In dit authentieke Walliser dorp staan nog veel donkere, vaak uit de 16e tot 18e eeuw stammende, houten huizen dicht op elkaar rond een 16e-eeuwse kerk. In een van deze huizen (een bakkerij/winkeltje/horeca) genoten wij van een pauze. De moeite waard, dit oude dorp.

Verder gewandeld en even later bereikten wij over een hangbrug van 280 m lang hoog boven de Rhône, het treinstation Fürgangen-Mühlebach. Na de trein, een kabelbaan en een stukje lopen konden we weer uitblazen en genieten van ons diner na een prachtige wandeldag.

Alweer de laatste wandeldag! Mogelijkheden genoeg nog, zowel uitdagend als wat meer ontspannend. Wij kozen voor het laatste. We hadden deze week al zo veel moois gezien en plezier beleefd aan uitdagende routes dat we deze dag vooral wilden gebruiken om op een relaxte manier alle elementen die deze reis zo bijzonder maakten nog eens te beleven.

Te voet naar de kabelbaan dus, die ons naar grote hoogte bracht (de Moosflüh, 2333 m). Daar begonnen we onze wandeling met - voor de laatste keer - een prachtig uitzicht over de Aletschgletsjer en de omringende bergreuzen. Geleidelijk

daalden we af, langs meertjes en alpenweiden vol met bloemen, vlin-ders en andere insecten. Hoe ze allemaal heten weten we niet, maar dat is ook niet nodig toch?

Hoewel het een vrij korte vakantie was dit keer, vertrokken wij op zondag 26 juni heel tevreden weer richting Sint-Oedenrode. Ons doel, wandelen en als het ware onderdeel worden van een ontzagwekkende naturomgeving, was bereikt. Plezier en voldoening hangen niet af van prestatie, van het aantal kilometers of aantal uren dat je wandelt, maar van je beleving van wat je ervaart. Maar dat is onze manier, althans één ervan; iedere wandelaar heeft natuurlijk zijn eigen 'drive' om te wandelen. En dat is goed!



Allemaal een prettige vakantie gewenst, met veel wandelplezier, op welke manier dan ook.

Lineke den Boer / Ad Ketelaars





LPS: AGENDA / STAND CLUBKAMPIOENSCHAP 2022

Nu breekt er even een iets rustigere periode aan voor de LPS tochten.

Na de Nijmeegse Vierdaagse kan men in augustus weer los.

Ook kunnen er dan een paar virtuele tochten gelopen worden die je dan zelf kan samenstellen.

-Johan Rommers-

AGENDA CLUBKAMPIOENSCHAP AUGUSTUS / SEPTEMBER

Datum	Plaats	Organisatie	Afstand	Start	Punten	Bonus
5-aug	Zuidchermer	Stg 100 van Leeghwater	100 -105 km	20.00	500	
12 t/m 21 aug	Virtuele editie	Je grenzen verleggen	110-80 km	zelf te bepalen	500-360	
26 t/m 29 aug	Virtuele editie	Stg Omloop Goeree	110-80 km	zelf te bepalen	500-360	
2-sep	Bedum (Groningen)	Walfridus Kennedymars	80 km	23.00	360	
3-sep	Amsterdam-Tilburg	Hart van Brabant	125 km	14.00	600	
3-sep	Vleuten-Tilburg	Hart van Brabant	80 km	21.00	360	
10-sep	Waalwijk	De 80 vd Langstraat	80 km	20.00	360	schema 13 uur
16-sep	Haaksbergen	Kennedymars	80 km	22.00	360	
16-sep	Zeewolde	Z tot Z tocht 2.0	110-80 km	19.00	500-360	
17-sep	Nijmegen-Rotterdam	RWV	160 km	11.00	740	
23-sep	Leerdam	80 van de Glasstad	80 km	21.00	360	

Deelname aan een tocht graag binnen 2 dagen melden bij clubkampioenschap@olat.nl of johanrommers@hetnet.nl.

Kijk voor het actuele overzicht van het clubkampioenschap op de website van OLAT bij 'lange afstanden/clubkampioenschap'.

Alleen gemelde deelnames worden verwerkt, dus heb je zin om mee te doen, meld je bij bovenstaand email-adres.

STAND CLUBKAMPIOENSCHAP PER 6 JULI 2022

1	Rageni Goeptar-Sewnarain	7119	18	V	12	Frank Marchand	900	3	M
1	Jan Dinnissen	5901	14	M	13	Ad Bijnen	875	2	M
2	Anita Pepers	5510	14	V	14	Rudolf van Rooij	720	2	M
2	Adriaan van den Dool	4820	13	M		Frits Mennen	720	2	M
3	Hanny Klumpkens	4676	11	V	15	Jan Sinot	710	2	M
3	Marcel van Tulden	4321	8	M	6	Clazien Koopman v/d Zande	710	2	V
4	Rob van Stuivenberg	4204	11	M	16	Remy van den Brand	694	1	M
5	Hans van Heeswijk	3730	11	M	17	Rino Hamelink	660	2	M
6	Adrie Ros	3300	7	M	18	Patrick Nijssen	506	1	M
4	Jacqueline van Dronge-len	3291	7	V	19	Noud van Eck	477	1	M
7	Edwin Frenken	3180	9	M	20	Hugo Prinsen	443	1	M
8	Roelof Otten	2065	5	M	21	Paul Jansen	368	1	M
9	David Vos	1800	5	M	22	Ferdinand van Keeken	360	1	M
10	Johan Rommers	1440	4	M		Roel van der Wijst	360	1	M
5	Petra Rommers	1440	4	V	23	Theo Martens	350	1	M
	Marleen Ramakers	1440	4	V	7	Ankie van Boxtel	300	1	V
11	Arie Kandelaars	1210	2	M					



WANDELEN OP DINSDAG

Op dinsdag om de 14 dagen wandelt een groep enthousiaste OLAT-leden een route van ongeveer 20 km in de mooie natuur van de Kempen, de Meierij of de Peel. Incidenteel gaan we wat verder van huis en wandelen we in het grensgebied met Limburg, Gelderland, in West Brabant of net over de grens in België. De routes worden door de wandelaars zelf uitgezet.

De start is stipt om 10.00 uur. Het startadres is al eerder open voor een kopje koffie of thee. Over het algemeen is de lunchpauze in een horecagelegenheid waar we soms ook ons eigen brood mogen opeten. Is dit daar niet toegestaan, dan houden we een extra pauze onderweg. Omstreeks 15.30 uur zijn we weer terug op het startadres.

Deelname staat open voor alle OLAT-leden. Er zijn geen kosten aan verbonden, uitgezonderd de consumpties die je gebruikt. Ben je geen lid en wil je een keer meelopen, dan ben je van harte welkom. Het is wel gebruikelijk dat je na 2x lid wordt van OLAT. Deelname is voor eigen risico. Aan- of afmelden is niet nodig. Er mogen géén honden meelopen.

Informatie

Voor nadere informatie: www.olat.nl of via onderstaande commissieleden:

Myriam van den Berg (coörd.) 06-11838445
Ankie van Boxtel (lid) 06-27237862
Pieter van Doorn (lid) 06-52373639
Laurens van Hulsel (lid) 06-48270538
Ton Vissers (lid) 06-82829181
e-mail: wod@olat.nl

AGENDA

Datum	Route	Startpunt
26 juli 3)	Door de Munnikenwaard naar Loevestein	Parkeerplaats Schapendam (voor navigatie sluis Woudrichem) + veerpont €1,50 4285 XA Woudrichem
9 aug. 1)	Onderduikers- en Heideroute	Café-zaal van Oosterhout van Dongenstraat 18 5715 AL Lierop Someren
23 aug. 1)	Nationaal Park De Meinweg	Brasserie De Boshut Meinweg 2 6075 NA Herkenbosch
6 sept. 2)	Hulst en Scheeken	Gasthuishoeve, Kremselen 2 5492 SJ Sint-Oedenrode

1) pauze in andere horeca

2) pauze op startadres

3) geen horecapauze



ROOISE WANDELINGEN

Iedere dinsdag vertrekt in Sint-Oedenrode een enthousiaste groep wandelaars voor een tocht van circa 8 of 10 km. Iedereen loopt in zijn eigen tempo aan de hand van een routebeschrijving.

Gestart wordt beurtelings vanuit het centrum en de drie kerkdorpen van Sint-Oedenrode:

Den Toel Pastoor Smitsstraat 4, Olland
De Beckart Oude Lieshoutseweg 7, Nijnsel
De Vriendschap Pastoor Teurlingsstraat 30, Boskant

Oud Rooy Markt 13, Sint-Oedenrode

Bij een 5de dinsdag van de maand is de start vanuit wisselende locaties.

In de zomer (t/m 25 okt.) starten we om 09.30 uur.

Vanaf 2 nov. tot 4 april 2023 vertrekken we om 10.00 uur.

Deelname is voor OLAT-leden gratis. Niet-leden mogen het meewandelen enkele keren uitproberen om OLAT beter te leren kennen.

Iedereen wandelt mee voor eigen risico.

AGENDA

Datum	Startpunt
19 juli	De Vriendschap
26 juli	Oud Rooy
2 augustus	Den Toel
9 augustus	De Beckart
16 augustus	De Vriendschap
23 augustus	Oud Rooy
30 augustus	Café 't Groene Woud Kasterensestraat 23, 5298 NV in Liempde

Routebeschrijvingen en informatie: rooisew@olat.nl

Informatie

Johan van de Sande 06-22304965
Peter van de Laar 0413-474759
Betsie van Mil 0413-475454





WANDELGROEP OIRSCHOT

OLAT Wandelgroep Oirschot (OWO) heeft ondertussen zijn 6-jarig bestaan achter de rug en heeft een leuke groep van ongeveer 50 actieve deelnemers.

OWO wandelt binnen de gemeente Oirschot en directe omgeving. In de zomerperiode wordt op woensdagmorgen, woensdagavond en zondagmorgen gewandeld en in de winterperiode op woensdagmorgen en op zondagmorgen.

Er wordt in 2 groepen gelopen: een 5+ groep (iets meer dan 5 km gemiddeld per uur) en een 6- groep (bijna 6 km gemiddeld per uur), volgens het principe 'samen uit, samen thuis'.

Deelname staat open voor alle OLAT-leden en ook voor niet-leden, die zo OLAT kunnen leren kennen. Deelname is voor OLAT-leden gratis. Niet-leden kunnen 3x gratis deelnemen.

OWO heeft als uitvalsbasis Dinercafé Komaen, Spoordonkseweg 80, 5688 KB Oirschot van waaruit ze regelmatig start, maar heeft ondertussen een zeer gevarieerd programma met startlocaties in vrijwel alle omliggende dorpen.

Vertrektijden

gehele jaar zondag 09.30 uur
gehele jaar woensdagmorgen 09.30 uur
vanaf 6/4 t/m 31/8 woensdagavond 19.00 uur
Als er een OLAT-winterserietocht is, vervalt de wandeling in Oirschot, maar kan worden deelgenomen aan deze tocht.

Afstand ca. 12 km

De wandelroute is telkens wisselend in een van de natuurgebieden c.q. delen van de gemeente Oirschot of directe omgeving, vanaf een horecagelegenheid.

De te lopen route en startlocatie worden gepubliceerd op de OLAT-website en wekelijks vooraf per e-mail beschikbaar gesteld (route in gpx-formaat) voor gebruik in een wandelapp of gps-apparaat. Daarnaast gebruikt OWO een WhatsApp groep voor actieve communicatie met de deelnemers.

Aanmelden voor de mailinglijst/meer informatie

e-mail: oirschot@olat.nl
Marian van Son 06-12160535
Harrie Paulissen 06-53749249



WANDELGROEP HILVARENBEEK

OLAT Wandelgroep Hilvarenbeek (OWH) is een nieuw initiatief. Op zondag 26 september 2021 is een groep enthousiaste wandelaars van start gegaan. In het eerste jaar zal met de deelnemers de formule ingevuld worden. Daarbij fungeert Wandelgroep Oirschot als voorbeeld.

OWH wandelt binnen de gemeente Hilvarenbeek en directe omgeving. Vooralsnog wordt in 2022 alleen op zondagmorgen gelopen. Mogelijk dat hier vanaf april 2022 een doordeweekse variant aan toegevoegd wordt.

Er wordt in 2 groepen gelopen: een 'rustige' groep en een 'snellere' groep, volgens het principe 'samen uit, samen thuis'.

Deelname staat in dit eerste jaar open voor elke geïnteresseerde wandelaar. Deelname is gratis. Van actieve deelnemers wordt verwacht dat ze na verloop van tijd lid van OLAT worden.

OWH heeft als uitvalsbasis café De Gouden Carolus, Gelderstraat 20, 5081 AC in Hilvarenbeek, van waaruit ze regelmatig start. OWH zal daarnaast ook starten vanuit horecalocaties in de omliggende kerkdorpen van de gemeente en incidenteel buiten de gemeente.

Vertrektijd

Gehele jaar zondagmorgen 09.30 uur
Als er een OLAT-winterserietocht is, vervalt de wandeling op zondag en kan worden deelgenomen aan deze tocht.

Afstand ca. 12 km

De wandelroute is telkens wisselend in een van de natuurgebieden c.q. delen van de gemeente Hilvarenbeek of directe omgeving, vanaf een horecagelegenheid.

De te lopen route en startlocatie worden gepubliceerd op de OLAT-website en wekelijks vooraf per e-mail beschikbaar gesteld (route in gpx-formaat) voor gebruik in een wandelapp of gps-apparaat. Daarnaast gebruikt OWH een WhatsApp groep voor actieve communicatie met de deelnemers.

Aanmelden voor de mailinglijst en WhatsApp-groep/meer informatie

e-mail: hilvarenbeek@olat.nl
Corline Schellekens 06-11222314
Corry Damen 06-11498158
Harrie Paulissen 06-53749249



CLUBREIZEN

OLAT organiseert in 2022 een aantal dagwandeltochten en een wandelweekend naar gemarkeerde wandelpaden in Nederland, België en Duitsland.

Er is altijd keuze tussen kortere en langere afstanden. Men wandelt op eigen gelegenheid, aan de hand van markering en routebeschrijving. Op ca. 4 km voor het einde is er een soep(rust)post.

AGENDA

Datum	Traject	
10 sept.	Kornelimunster-Monschau	Eifelsteig
28-30 okt	Weekend Bouillon	

Inschrijfgeld dagtochten	Leden €28,00	Niet-leden €32,00
-----------------------------	-----------------	----------------------

Inschrijven dagtochten

Via www.olat.nl/actuele-inschrijvingen.

Na-inschrijven

Alleen mogelijk na vooraf informeren via e-mail clubreizen@olat.nl of telefonisch via 06-15308849.

Afmelden

Bij verhindering, mits 10 dagen vooraf gemeld, wordt de betaling doorgeboekt naar de volgende tocht, of zal worden teruggestort.

Opstapplaatsen

Opstapplaatsen	Tijden
Sint-Oedenrode (Grote Doelenlaan 16-18)	07:00 uur
Eindhoven (NS/Fuutlaan 4)	07:30 uur
Leende (Jagershorst)	07.40 uur
Nederweert (AC-restaurant A2)	08.00 uur

Zorg dat u ook een (doorlopende) reisverzekering hebt voor uzelf voor als er onverhoopt problemen ontstaan. OLAT sluit een groepsverzekering af, maar deze is niet voor bagage.

Neem een geldig legitimatiebewijs en een opgeladen mobiele telefoon mee.



OLAT WANDEL DAGEN

De 38e Internationale OLAT Wandeldagen worden gehouden te Sint-Oedenrode op **5, 6 en 7 augustus 2022**.

Vanuit Nijnsel worden dagelijks wandelroutes uitgezet in het mooie meanderende Dommeldal en langs akkers en weilanden door het fraaie populierenlandschap waar deze streek om bekend is. De omgeving kent verder prachtige natuurgebieden met loof- en naaldbossen, vennen en mooie kleine heidevelden waaraan dit deel van Oost-Brabant zo rijk is. We denken daarbij aan de Vresselse bossen, Hazenputten, Moerkuilen, Mosbulten, Scheeken, Geelders, Eerdse Bergen.

Op vrijdag, zaterdag en zondag voeren de wandelroutes afwisselend in de richting van Lieshout, Wijbosch en Olland.

Je kunt 1, 2 of 3 dagen wandelen (afstand dagelijks naar keuze).

Onderweg zijn meerdere wagen- en horecarusten gepland.

Startplaats: Natuurpoort De Vresselse Hut
Vresselseweg 33, 5491 PA Nijnsel

Starttijden:	40 km	07:00 - 09:00 uur
	30 km	07:00 - 10:00 uur
	20 km	07:00 - 11:30 uur
	15 km	07:00 - 12:00 uur
	10 km	07:00 - 12:00 uur

Sluiting inschrijfbureau om 17:00 uur.

Inschrijven

Je kunt online inschrijven via www.olat.nl/actuele-inschrijvingen. Bij voor-inschrijven en betalen vóór 3 augustus krijg je reductie. Daarna kan je dagelijks vanaf 06.30 uur inschrijven op het inschrijfbureau. Hier is ook betaling met pin mogelijk.

Overnachten

Voor kamperen met camper, caravan of tent verwijzen wij je naar een van de vele kampeerterreinen in de directe omgeving. OLAT heeft zelf geen accommodatie beschikbaar. Overige slapers kunnen terecht in een van de vele B&B's in de nabije omgeving.

Informatie/contactpersoon

Mia Dielesen, 06-44756978
olat-wandeldagen@olat.nl



ONZE JARIGEN

De volgende personen willen wij feliciteren met hun verjaardag. Wij hopen dat zij deze dag in goede gezondheid kunnen vieren.

JULI

17	Ardie van Bakel	Sint-Oedenrode
17	Annie Janssen	Neerkant
17	Hans de Vries	Eindhoven
18	Pascal Voulon	Heerde
19	Riekie van Schijndel	Sint-Oedenrode
19	Fons van de Spijker	Boxtel
20	Roelof Otten	Hoogeveen
20	Theo Peeters	Heerlen
20	Jan Vogelsangs	Deurne
21	John van Loenhout	Nijmegen
21	Lyda van Royen	Son en Breugel
21	Cees Stads	Hilvarenbeek
22	Ron Klaassen	Nuenen
23	Huub Niessen	Cuijk
23	Peter Verdonschot	Eindhoven
23	Jan Verschuren	Son en Breugel
24	Albert Grin	Oostzaan
24	Hannie van Grinsven	Sint-Oedenrode
24	Anja van Kempen	Sint-Oedenrode
24	Peter van de Ven	Eindhoven
24	Bernadette van Vugt	Liempde
24	Christ van der Weide	Eindhoven
26	Remy van den Brand	Schijndel
26	Jenny van Genugten	Sint-Oedenrode
26	Flip Kok	Maastricht
26	Bert van Schaijk	Geldrop
26	Irma van der Zande	Heeze
27	Rini van der Heijden	Sint-Oedenrode
27	Mieke van de Meughevel-Weijers	Sint-Oedenrode
28	Stephan van Heesch	Sint-Oedenrode
28	Gerdy Klerks-de Poorter	Hilvarenbeek
28	Jo Lepoutre	Geffen
28	Adriaan Rijkers	Landhorst
29	Wilke van Gulp-Steenbakkers	Mariahout
29	Fleur Hamelink	Best
29	Huub Verheijen	Wijchen
30	Ineke van Lieshout	Schijndel
30	Marco v/d Sande	Best
31	Anja Brederveld-de Boer	Eindhoven
31	Peter van der Meijs	Eindhoven
31	Niek Schipper	Vlissingen

AUGUSTUS

1	Jack Broeckx	Esbeek
1	Ton Coppens	Eindhoven
1	Anne Hartland-Verheggen	Milheeze
2	Trudy van der Hagen	Sint-Oedenrode
2	Nathalie Vonk	Hilvarenbeek
3	Ton Lunenburg	Sint-Oedenrode
3	Wilhelmien van Roon-vd Rijt	Eindhoven
4	Lucas van Dongen	Tilburg
4	Anita Pepers	Veghel
5	Ger van Heesch	Oirschot
5	Chris van der Heijden	Schijndel
5	Margaret van den Hurk	Helvoirt
5	Rudolf van Rooij	Eindhoven
5	Karien van de Ven	Oirschot
6	Alex van den Heuvel	Veldhoven
6	Hans Ruijs	Erp
6	Martien van de Ven	Schijndel
7	Piet van Berkel	Sint-Oedenrode
7	Tommy Hermans	Bladel
7	Pia Heupink-Bouwens	Lieshout
7	Ben Pauw	Heeze
8	Anny van den Broek-van Dooren	Venhorst
8	Ernst - Jan van Eck	Rotterdam
8	Jacqueline Elings	Schijndel
8	Evelien Ross	Schijndel
9	Marion van Hoef-Amsterdam	Vierpolders
9	Petra Schoenmakers	Diessen
9	Yvonne van Vugt	Eindhoven
10	Piet Haverkort	Beek en Donk
10	Jan Vlemminx	Oirschot
11	Sjaan Verbakel-v.d.Tillaer	Erp
13	Lies Markus	Sint-Oedenrode
14	Myriam van den Berg	Nuland
14	Nel Eisberg	Ermelo
14	Miranda Vossen - Kursten	Budel
15	Robert van Aggelen	Deurne
15	IJbert van Heugten	Helmond
15	Ger Naber	Eindhoven
15	Jan van de Sande	Boxtel
16	Marlies van der Biezen-van Oostrom	Rosmalen
16	Herman Coenjaarts	Eindhoven
16	Andre Liebregts	Tilburg
17	Francien Hink	Eindhoven
17	Leo de Kruijk	Lexmond



ONZE JARIGEN (vervolg)

AUGUSTUS

18	Tiny Bakker-Schokker	Rijpwetering
18	Elly Habraken	Zeeland
18	Karel Lutke Schipholt	Helmond
18	Toon van de Ven	Sint-Oedenrode
19	Martien Habraken	Sint-Oedenrode
19	Ad van Rooij	Sint-Oedenrode
19	Sjan van Roosmalen	Sint-Oedenrode
20	Wim van den Biggelaar	Best
20	Ted de Koning	Tholen
20	Annie Verbakel	Erp
20	Kees van Vessem	Eindhoven
20	Marianne van de Wiel	Oisterwijk
21	Henri Gerrits	Sint-Michielsgestel
21	Helen van Nunen	Zeist
21	Bert van Rooij	Geldrop
21	Jolanda Verhoeven-van Dijk	Sint-Oedenrode
22	Mirjam Koppelman	Erp
23	Cees van den Boer	Sint-Oedenrode
24	Maria van Hal-de Wilt	Schijndel
24	Theo Vermeulen	Veldhoven
25	Henriette Lodewijks	Eindhoven
25	Maria Spaan	Beek en Donk
25	Marian van Zon	Vught
26	Nettie Berkers	Ysselsteyn
26	Marco van Heel	Helmond
26	Gerda van Hees	Maarheeze
26	Jose Houtappels	Eindhoven
26	Klaartje Peeters-v.d. Velden	Sint-Oedenrode
26	Marie-Jose van de Ven	Sint-Oedenrode
27	Jeanne van Roosmalen	Son en Breugel
28	Monique Jacobs	Sterksel
28	Mia van Rooij	Nuland
28	Corrie Stads	Hilvarenbeek
28	José Vermeer-Nooyens	Diessen
28	Sandra Wijlaars-Dankers	Helmond
29	Marie-José van Berkel	Hilvarenbeek
29	Karin van Ditmars-van Hal	Sint-Oedenrode
29	Godelieve van Heeswijk-van Dommelen	Uden
29	Maria Jennissen	Son en Breugel
30	Jolanda van Leuken	Schaijk
30	An Reinders	Someren
30	Regine Uitenhoven-Jonkers	Helmond
30	Martien Verbakel	Erp
31	Keetje Sars	Eindhoven

SEPTEMBER

1	Liesbeth Arts	Oijen
1	Rian Horrevorts	Hilvarenbeek
1	Karel Smetsers	Eindhoven
2	Jos Deenen	Oost West en Middelbeers
2	Marion Korsten	Schijndel
3	Anja van Gemert	Vught
3	Janneke Goets	Berghem
3	Peter van de Laar	Sint-Oedenrode
3	Nelly Leijgraaf-Mols	Veldhoven
4	Ans van den Broek	Gemonde
4	Mat Crijns	Heeze
4	Nellie van den Meijdenberg	Diessen
4	Trudy Toonen-Thijssen	Langenboom
4	Truus van Vessem	Eindhoven
4	Harry de Vries	Roosendaal
5	Hanneke Kemps	Liempde
5	Yvon Staal	Eindhoven
5	Joke Vlemminx-van Lieshout	Oirschot
6	Jo van Heeswijk	Uden
6	Gerard den Hertog	Vianen
6	Gerrit Janssen	Veghel
7	Gertrude Achterberg	Zwartsluis
7	Jessica Hoevenaars	Venhorst
7	Johan van de Hoogenhoff	Helmond
7	Co Tops	Geldrop
8	Conny Broeckx	Esbeek
8	Francien van Heesch-Spanjers	Oirschot
8	Johanna van de Wouw	Diessen
9	Tonny Faasen	Helmond
9	Wim van Gemert	Eindhoven
9	Rino Hamelink	Best
9	Adrie Thijssen	Sint-Oedenrode
10	Jan Kroon	Houten
11	Ria Verboort	Sint-Oedenrode
12	Annie van Doorn	Someren
12	Laurens van Hulsel	Westerhoven
12	David Vos	Lopik
12	Lies Wesseling	Berlicum
13	Arie Boer	Giessenburg
13	José Peters	Eindhoven
14	Sytse van der Haring	Moergestel
15	Anita van Hout	Eindhoven
16	Hanny Klumpkens	Deurne
16	Jeanne Timmermans	Oost West en Middelbeers
16	Lilian Verhoeven-Jansen	Oss



LEDENADMINISTRATIE

Jet Dreesen
Groot Paradijs 29, 5611 KA Eindhoven
040-2903060
leden@olat.nl

*Alle wijzigingen rechtstreeks doorgeven aan de ledenadministratie.
Het lidmaatschap gaat pas in als de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.
Om in aanmerking te komen voor korting op het inschrijfgeld bij OLAT-tochten is het noodzakelijk uw ledenpas te tonen bij de inschrijving.*

AANMELDINGEN

Mevr. Liesbeth Arts, *Oijen*
Mevr. Lieke Verschuren, *Liempde*

OVERLEDEN

Mevr. Jannie Treur-de Koning, *Geldrop*

wsv OLAT

Opgericht 23 november 1967
te Sint-Oedenrode
Lid van KWBN (Koninklijke
Wandel Bond Nederland)
Aangesloten bij:
Atletiekunie



wandeligden en OLAT shirts/caps zijn te bestellen in de OLAT Boetiek
boetiek@olat.nl of bij het startbureau

WANDEL SPECIALIST



- Altijd 10% met klantenkaartsysteem
- Gratis parkeren voor de deur
- Persoonlijke en deskundige bediening
- Vertrouwd adres sinds 1947



ADVENTURE STORE
SPORT & OUTDOOR



OFFICIEEL PARTNER VAN
OUTDOORSPECIALIST.NL

Kastanjehoutstraat 3, Helmond 0492-523668. Kijk ook op www.adventurestore.nl

*Niet in combinatie met spaansysteem en actie.

COMPLEET
ASSORTIMENT
TOP MERKEN

GRATIS
VOET & LOOP
ANALYSE

LOOPPARCOURS
MET DIVERSE
HINDERNISSEN

DESKUNDIGE
ADVISEURS

PASSIE
VOOR
WANDELEN



KOMAEN

Hier proef je het leven!

Welkom bij KOMAEN! De locatie waar alles mogelijk is. Een compleet verzorgde dag en dat onder één dak. Wij bieden o.a.:

LUNCH | BORREL | DINER
PITCH&PUTT GOLF | VOETGOLF
E-CHOPPERS | LOWRIDERS | VR ESCAPE GAME
BARBECUE | BUFFETTEN | STREETFOOD
VERGADEREN | BEDRIJSUITJES
TROUWEN | FEESTEN

Kom jij snel eens gezellig aen?

0499 - 57 36 71 infoekomaen.nl www.komaen.nl
Spoordonkseweg 80 5688 KE Oirschot